

# De Kempen

Kom herinneringen maken

Leve het streekbier & aardbeien

---

Welke Kemp-eerder ben jij?

---

Kleine stadjes, grote charme

**KEMPEN**





# Kom gauw herinneringen maken!

"Weten jullie nog, toen we samen op zoek gingen naar de Slapende Reus?"

"Of die ene keer, schat, toen ik je uitdaagde om te skinnydippen in de vijver van ons boshuisje en we gezelschap kregen van een nieuwsgierige vos?"

"Oh, of toen de hond je onderuit trok naast dat gallowayrund?"

Die weet-je-nog-toen-verhalen komen er heus niet vanzelf. Het vraagt een portie spontaniteit, kronkelende paden en tijd met je lievelingsmens(en). Die krijg je in de Kempen.

Dus kom gauw naar hier.

Kom samen de Kempen ontdekken. En ga weer naar huis met een koffer vol herinneringen.



# Te ontdekken in dit magazine

Of je de Kempen nu één dag bezoekt of de hele zomer blijft plakken, er valt altijd iets te beleven. Fiets langs wijngaarden en pluktuinen. Sjees over en naast het Zilvermeer. Bezoek het mekka van de aardbei. En laad je batterijen terug op in dat ene boshuisje met hottub.

Onze **vakantietips** wijzen je de weg naar plekjes waar het leuk wandelen, fietsen, zwemmen, logeren of fijnproeven is.

Trek je er graag 48 uur op uit met je lief, kids of family? Droom weg bij onze kant-en-klare **weekendtips**. Laat je tussendoor verrassen door gouden tips en verhalen van locals.



Ontdek alle Kempeninspiratie online op [www.kempen.be](http://www.kempen.be).



## Stoer stappen

Trek je stapschoenen aan en doorkruis de mooiste velden, de meest uitgestrekte heide en de zuiverste bossen.

p. 6 → p. 19



## Logeren op den buiten

Je wordt nergens beter uitgeslapen wakker dan hier, op den buiten.

p. 44 → p. 57



## Fietsplezier

Of je nu een onthaaster, koptrekker, durver of nog een ander soort fietser bent, in de Kempen kom je altijd aan je trekken.

p. 58 → p. 67



## Waterbeleving

De Kempen bestaat voor 70 procent uit water. Of zo lijkt het toch. Kom hierheen om te zwemmen, kajakken, wakeboarden, peddelen...

p. 68 → p. 79



## Kempense keuken

In de Kempen is nog nooit iemand met honger naar huis gegaan. Kom genieten van lokale producten bereid door topkoks.

p. 94 → p. 107

# “Begint de wandellust al te kriebelen?”



Je hebt je stapschoenen toch ingepakt? Want een tripje naar de Kempen vraagt om een boswandeling. Of landduinen-, heide- of stadswandeling. Wandel even mee met de schapen, hou het ritme aan op de knuppelpaden en laat je verrassen door ongerepte schoonheid. Traag van A naar B, héérlijk!



# Afwisseling troef



Wandelen saai? Niet als je wandelroutes betreedt waar natuur, cultuur en geschiedenis zich voortdurend afwisselen. Trek je wandelschoenen aan en verwacht je na elke kilometer aan een nieuw avontuur.



## Op wandel in Hèrtals

Wist je dat de oorspronkelijke bochten van de Kleine Nete in natuurgebied De Hellekens en het Olens Broek in ere hersteld zijn? De **Ontdekkingstocht in Herentals** voert je erlangs. Blikvangers op deze route van 8,5 kilometer zijn de vistrap, de nieuwe voetgangersbrug, het begijnhof, de Toeristentoren en het uitkijkplatform om de gallowaykudde te spotten.

## Van kasteel tot gehucht

Op het **de Renesse-Salphenpad in Malle** loop je langs de tweede grootste boom in België: een mammoetboom van 41,35 meter hoog en met een omtrek van 6,15 meter. Die staat op het Kasteeldomein de Renesse, waar de wandeling van 10 kilometer begint. Andere blikvangers op deze route zijn het 16e-eeuwse kasteel, de langgevelhoeves van gehucht Salphen en bosreservaat 's Herenbos.



Open de **wandelkaarten** op je telefoon!



“41,35 meter hoog, dat is papa maal 22!”





### Olense pracht

Streetart, natuurschoon én industrieel erfgoed op éénzelfde route. Dat kan enkel op het **Koperdorppad van Olen**. Op deze route van 13 kilometer doorkruis je de Olense Cité, kuier je langs de voormalige koperfabriek en steek je het Kempens kanaal over. Je wandelt door natuurreservaat het Olens broek en sluit af met een streepje kunst. Dorst? Biercafé 't Stationneke is de eindhalte.



“Onze voetstappen op het vlonderpad en verder niks. Za-lig!”



### Tussen bos en hei

De vlonderpaden, bruggetjes en stapstronken van het **Lovenhoekpad in Vorselaar** nodigen je uit om dit gevarieerde natuurgebied te verkennen. Achter elke bocht schuilt een nieuw landschap en een ander dierengeluid. In de laatste etappe van de 14 kilometerslange route ruil je de bossen terug in voor het dorp. De schandpaal, het marktplein en klooster ademen geschiedenis.



### In de achtertuin van Hoogstraten

De oude voetwegen op de wandelroute van **Hoogstraten naar Wortel-Kolonie** brengen je langs het Gelmelslot, bossen, weilanden en Bootjesven tot in het hart van de kolonie. Deze site is net als het Begijnhof van Hoogstraten Unesco Werelderfgoed. Na 13 kilometer ben je terug bij af en plof je zonder gêne neer op een van de terrasjes op de Vrijheid.

### Door het land van contrasten

Hou je van rust en ongerepte natuur? **Wandelroute Scherpenbergen-De Hutten in Geel en Meerhout** leidt je 14 kilometer lang door natuurgebieden De Kwacht en De Keyfheide, waar je de ene kilometer over landduinen en heide wandelt en de andere door moerassig laagveen. Starten en uitblazen doe je aan het bezoekerscentrum in de 17e-eeuwse watermolen in Meerhout.



### Reisje rond de wereld

**Op de Keiheuvelwandeling in Balen** lopen twee natuurgebieden naadloos in elkaar over. Neem een dekentje mee en luilekker op deze wandelroute van 11,6 kilometer in elk landschap dat je tegenkomt: dennenbos, heide, woestijn, langs het water ... Je instavolgers denken dat je de wereld rondreist, terwijl je gewoon natuurgebieden Keiheuvel en De Most ontdekt.



# 4x op stap met kleine avonturiers



De Kempense groendomeinen pakken elk seizoen uit met gekke zoektochten. Benieuwd?



#herinneringenmaken

**Ga je wandelen met kinderen?** In de Kempen hoeven ze allesbehalve rustig in de rij te lopen. Op deze vier routes in de provinciale Kempense groendomeinen mogen, nee, moeten ze klimmen, springen, verstoppertje spelen, pootjebaden, huppelen... bewegen!

### Test je evenwicht

Voor actieve kids die graag klimmen, klauteren en balanceren is het **Stoerparcours in Herselt** een schot in de roos. Volg de Stoerparcours-code voor een tocht van 4 kilometer over de paden van Provinciaal Groendomein Hertberg en hou halt bij de 6 grote belevingsspeeltoeren waar je koters zich volledig kunnen uitleven.

→ [hertberg.be](https://hertberg.be)

### Speelbosplezier

De rode route in **De Avereften in Heist-op-den-Berg** is toegankelijk voor iedereen, ook buggy's, rolstoelen en wankelstappertjes. Wandel 3,3 kilometer langs bossen, weilanden, een vijver met picknickeiland en een bioboerderij met schapekoppes. Doe nieuwe krachten op in brasserie het Boshuis en sluit de dag af in de recent vernieuwde **natuurspeeltuin Hobbeldonk**. Bak zandkoeken aan de speelvijver, balanceer op de boomstam tussen de oevers en speel verstoppertje tussen de wilgenhutten.

→ [avereften.be](https://avereften.be)

### Door het land van de Slapende Reus

Op domein **Hoge Mouw in Kasterlee** betreden jullie het land van de Slapende Reus via de rode en blauwe route, samen 7 kilometer.

Hou halt bij de twee speelzones. Wie goed zoekt, vindt in klimparadijs de **Ijzertijd** sporen van een oude boerderij en legt in de **Zandplek** archeologische schatten bloot.

Op de route botsen jullie op 'A Giant Sculpture' (van kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh), een reuzenhoofd dat uit het zand steekt. Zou dit de Slapende Reus zijn? Trek op onderzoek uit en waag je aan de **Zoektocht naar de Slapende Reus** of een andere kant-en-klare speurtocht van Visit Kasterlee.

→ [hogemouw.be](https://hogemouw.be)

### Muis zoekt huis

In het **Prinsenveld in Retie** zoekt Muis het ideale nest. Helpen jullie hem zoeken? Neem samen met hem een kijkje in het nest van de eekhoorn, kikker, ree en andere bosdieren. Op deze wandelroute van 2,1 kilometer komen jullie per dier een geïllustreerde kubus tegen met weetjes en een nieuw stukje van het verhaal. Een meeslepende namiddag in het Prinsenveld, waar koninklijke pracht en wilde bosnatuur samenkomen.

→ [prinsenveld.be](https://prinsenveld.be)

# Wauw-wat-een-zichtwandelingen



Vanuit de lucht is alles mooier! Deze wandelroutes nemen je mee de hoogte in en laten je de Kempen zien vanuit uitkijktorens, vogelkijkhutten en heuvels met weidse vergezichten. De oh's en ah's maken het de klim meer dan waard.



## Torenhoog en kilometers ver

Benieuwd hoe een driesterrenstiltegebied eruit ziet? Klim dan op de nieuwe brand- en uitkijktoren van **Grenspark Kalmthoutse Heide**. Verder op deze suggestielus van 12 kilometer trakteert uitkijktoren De Stapper je op een heide-panorama en brengt uitkijkplatform Kleine Stapper je wat dichterbij de watervogels die in het Stappersven wonen.

→ [kempen.be/suggestielus-heide-kalmthout](https://kempen.be/suggestielus-heide-kalmthout)



## Zonnig venne-gezicht

De **Vennenwandeling in Turnhout** neemt je 7,7 kilometer mee langs heide, vennen en graslanden. Bewonder de prachtige zonsopgang vanuit de uitkijktoren langs het Bels Lijntje. Met wat geluk spotten jullie de gallowaykudde. Wandel verder langs Koeiven en het Zwart Water en trakteer jezelf bij bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve op een picknick met streekbiertje. Topdag!

→ [kempen.be/vennenwandeling](https://kempen.be/vennenwandeling)



## Tocht door het vogelparadijs

Deze suggestielus in **Herentals** voert je 11 kilometer door moeras, bos en heidegebied van een stukje Kempense Heuvelrug. Haal je vogelspotgids en verrekijker boven aan de **Snepkensvijver** en het **Zwart Water**. Eenden, futen en dodaars beleven hier de tijd van hun leven. Tip: wandel in tegenwijzerzin en sluit de tocht af met een panoramisch zicht bovenop de Toeristentoren.

→ [kempen.be/zwart-water-snepkensvijver](https://kempen.be/zwart-water-snepkensvijver)



## 360° view

Tussen Mol en Dessel ligt een lappendeken van meren, plassen en kanalen. Dat zie je goed vanop de Sas4-toren. Deze uitkijktoren met 360° panorama ligt op een 9,5 kilometerslange wandeling ronde de **Molse meren** en natuurgebied de **Schansheide**. Hoogtevrees? Ook vanop de uitzichtheuvel heb je een indrukwekkend zicht op de unieke mix van water, zand en groen.

→ [visitmol.be/schansheide](https://visitmol.be/schansheide)



# Van knooppunt naar knooppunt

in tien wandelgebieden



Goesting in een wandeling, maar geen held in kaartlezen? Dankzij de wandelknooppunten blijf je in steeds op het juiste pad!

De knooppunten rijgen maar liefst 10 Kempense wandelnetwerken aan elkaar. Van de heide in Kalmthout tot de meren in Mol en de bossen in de Merode.

Stel zelf je knooppuntenroute samen. Of laat je inspireren door een van de kant-en-klare suggestielussen. Wij gingen drie keer op verkenning. Lees het verslag van onze drie luswandelingen.

**Bestel hier je wandelkaart!**



Bestel je persoonlijk exemplaar (inclusief suggestielussen.)  
→ [kempen.be/wandelnetwerken](https://kempen.be/wandelnetwerken)



Of stippel zelf je route uit.  
→ [wandelknooppunt.be](https://wandelknooppunt.be)

Psssst, toch liever fietsen? Vind op pagina 66 info over de fietskaart Kempen.



9,5 km ± 2,5 uur

## Herbronnen langs de Nete

Deze wandeling is een suggestielus op wandelnetwerk Kempense Netevallei.

**START** 't Schipke aan de Nete, Niemandshoek 12, Herenthout



Aan restaurant **'t Schipke aan de Nete** start onze wandeling. Deze voormalige herberg aan de oever van de Grote Nete is al eeuwen een inspiratiebron voor kunstenaars. Dat geloven we best! Want vanaf seconde één genieten we van de omgeving.

We kronkelen de Grote Nete af, recht tot in stiltegebied en pittoresk dorpje **Gistel**. Eén van de mooiste dorpjes van Vlaanderen, écht waar!

De volgende parel op deze suggestielus laat niet lang op zich wachten: **Hof van Rameyen** met slotgracht schittert in al z'n pracht.

De laatste kilometers horen we de ruisende bladeren en tjiplende vogels van de **Kruskenberg**. Het kapelletje blijkt een populair bedevaartsoord. We laten het speelbos aan ons voorbijgaan om onze voetjes onder tafel te schuiven in 't Schipke. Héérlijk!



16,7 km ± 4 uur 15 min

### Koninklijke Kempen wandeling

Deze wandeling is een suggestielus op wandelnetwerk Kempense Heuvelrug.

**START** Ingang Prinsenpark, Kastelsedijk 5 in Retie (knooppunt 7)



11,7 km ± 3 uur

### Stoer stappen in Zondereigen

Deze wandeling is een suggestielus op wandelnetwerk Kempense Kolonies.

**START** Zondereigen Kerk (knooppunt 24)



Het voormalige Koninklijk Domein der Kempen werd aangelegd in opdracht van Koning Leopold I. Onze tocht begint in het **Prinsenpark**, een stille getuige uit de 19e eeuw.

Langs de **Koninklijke Kasseiweg**, de **Koningshoeve** en het kanaal Bocholt-Herentals wandelen we tot in gehucht Ten Aard.

Na een pauze in café De Welkom slingeren we door het moerassige **natuurgebied Breeven**. Goed idee, die wandelschoenen! We spotten de **grafheuvel van baron Coppens**, voormalige eigenaar van dit gebied en eerste heide-ontginster in Geel.

De **vijvers van het Prinsenpark** mét sierlijke zwanen zijn het laatste hoogtepunt van onze tocht. Wat een afsluiter!

We trekken onze laarzen aan voor een avontuurlijke wandeling die start in **Zondereigen**, een pieplein enclavedorpie dat hoort bij Baarle-Hertog.

Onze wegen kruisen met de watersalamanders, boomkickers en lepelaars die in **natuurgebied het Merkske** wonen. Dit vergeten hoekje van de Noorderkempen is nog ongerept en wondermooi.

De akkers en weides trakteren ons op vergezichten en leiden ons naar **natuurgebied Het Moer**. Dankzij de vlonderspieden steken we het moerassige gebied droogvoets over. Zie daar, aan de rand van het moeras duikt de kerktoren van Zondereigen weer op.

“Goed eten,  
uitslapen en  
bosslucht tanken.  
Gij en ik.”



Gewoon met z'n tweetjes. Hoe lang is dát geleden? Wel, eigenlijk doet dat er niet toe. Want verliefd, verloofd of al eeuwig getrouwd, hier in de Kempen genieten jullie nog eens onverstoord van elkaar. Hoofden leeg, hartjes vol.

# Vakantieplanning 48 uur met de liefde van je leven in en rond Turnhout

Deze vrijdag eens geen afterwork of frietjes halen voor de kids. Want jullie gaan een weekend op hotel in Oud-Turnhout. Verras je partner met een driedaags hotelarrangement, babbel bij met een *slow coffee* in de zon en duw de slagroom op je hoeve-ijsje nog eens onder de ander z'n neus.



Vrijdag 15 uur

## Even landen

Van zodra jullie de toegangspoort van **Priorij Corsendonk** door zijn, valt er een soort rust over jullie heen. Daar hebben de middeleeuwse architectuur en groene omgeving alles mee te maken. In dit voormalige klooster slapen jullie in verzorgde kamers, genieten jullie van een viergangendiner in de monumentale Kapittelzaal en keuvelen jullie wat na bij een drankje in de gewelvenkelder. Perfect om samen even te landen na een drukke werkweek. Check zeker de hotelarrangementen!

→ [corsendonkhotels.com](https://corsendonkhotels.com)

Vrijdag 15.30 uur

## Een hoorntje of een potje?

Tussen de sleutelontvangst en het diner is wat tijd over. Maak een boomgaardwandeling van 7 kilometer langs twee fruitbedrijven (en hun shop). De laatste kilometer doe je al smikkelend, met een ijsje van boerderij **Ijswens**. Drie bollen mokka op een hoorntje met extra slagroom in alsjeblieft!

→ [ijswens.be](https://ijswens.be)



“Ik zet morgen de wekker voor het ontbijt hé.”

“Hoe, gingen we niet uitslapen?”



Zaterdag 08.30 uur

### Rustig ontwaken

Goed geslapen? Stropmel met jullie slaapkopjes naar de gewelvenkelder in het hotel. Daar staat een heerlijk ontbijtbuffet voor jullie klaar.

Zaterdag 10 uur

### Stevige stappers aan

Doe na het ontbijt wandelschoenen aan en fiets naar het Bezoekerscentrum

De Liereman. Daar start de

**Zandloperwandeling** van 15 kilometer door dit prachtige natuurgebied. Aan knooppunt 45 botsen jullie op **Burcht Hertog Jan**. *Perfect timing* voor een lunch aan kanaal Dessel-Schoten.

Doe maar Pasta van de Liereman met zwartpootkip, spek, wortelen, ajuin, Luikse siroop en Gageleer. En zelfgemaakte Abdijkaaskrokotten. Het dessert is voor na de wandeling: een frisse Gageleer op het groene terras van het bezoekerscentrum.

→ [burchthertogjan.com](http://burchthertogjan.com)  
→ [toerismeoud-turnhout.be](http://toerismeoud-turnhout.be)

Zaterdag 16.30 uur

### Zonnecrème bij?

Eentje is geentje. Dus installeer jullie op het terras van het hotel en geniet van elkaars gezelschap, het namiddagzonnetje en een drankje. Op het weekend!

Zaterdag 19 uur

### Fijnproeven

Vanavond zijn jullie te gast bij Dirk en Sophie van **restaurant Potiron in Kasterlee**. Hier proeven jullie enkel streng geselecteerde producten. Volgens de korte keten of 'van veld tot vork'. Denk aan huisgerookte wilde paling. Of sappige Baskische Label Rouge-kip met groenten uit eigen tuin. Misschien verwijst Potiron wel naar pompoenen van eigen teelt? Wie weet. Al heeft pompoenendorp Kasterlee er ongetwijfeld ook iets mee te maken.

→ [potiron.be](http://potiron.be)

Zondag 13 uur

### Slow coffee

Liefde gaat door de maag. Dus haast jullie naar **Bistro Tati** voor een huisgemaakte lunch en een vers geschonken *slow coffee* op het zonnige terras. Wie van jullie had de homemade taarten in de toog eerst gespot? Die mag eerst kiezen. Een streling voor het oog én voor de smaakpapillen. Nemen jullie graag een souvenir mee naar huis? Ga dan voor de huisgebrande koffiebonen van **Tati Coffee Roasters**.

→ [taticoffee.be](http://taticoffee.be)

Zondag 08.30 uur

### Zon(dig)dag

Yes, eerst samen uitslapen en dan weer aanschuiven aan het ontbijtbuffet. Neem gerust een extra koffiekoek. Het is zondag hé.

Zondag 10.30 uur

### Wie is Senne?

Tijd om uit te checken en richting Turnhout te vertrekken. Want daar wacht een **Kind met inktvlekken**. Geen echte koter, maar een pakket van de Musea Turnhout met daarin een pin van de elfjarige Senne, De Kempenaar-krant en een combiticket voor het Taxandriamuseum, het Begijnhofmuseum en het Speelkaartenmuseum. Dat laatste is het vertrekpunt van Sennes verhaal.

Senne is een kinderearbeider uit het 19e-eeuwse Turnhout. De tien muurschilderingen op het streetartparcours dat jullie gaan volgen, brengen zijn werkdagen in de drukkerij tot leven. Ga zelf op pad met een audiogids en ontdek hoe Senne erin slaagde om de geschiedenis te veranderen.

→ [visitturnhout.be](http://visitturnhout.be)

Zondag 17 uur

### Samen uit, samen thuis

Dat het plezant was! Moe maar voldaan kunnen jullie naar huis om samen in de zetel te ploffen.

# Dompel je onder, verdwaal en ontsnap weer uit de Landloperskolonies

In de strijd tegen armoede werden in de 19e eeuw zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht. Vijf in het noorden van Nederland, twee in het zuiden – wat vandaag de Belgische Kempen zijn.



Bedelarij was destijds verboden. Mensen zonder werk of vaste verblijfplaats werden naar de koloniën gebracht om er op het land te werken, school te lopen en discipline aan te leren. In 1823 arriveerden de eerste gezinnen in de kolonie van Wortel. Twee jaar later gingen 'beroepsbedelaars' verplicht aan de slag in de kolonie van Merksplas.

Vandaag tref je geen landlopers meer in de koloniën, maar hun verhaal staat in het landschap gegrift. Een boeiende mix van prachtig erfgoed, beschermde natuur en een rijk verleden vol pakkende verhalen. Sinds 2021 staat Wortel-Kolonie op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

## Marc blikt terug op het landlopersleven in Wortel-Kolonie

Na enkele tegenslagen belandde Marc Avet in 1980 als landloper in de kolonie van Wortel. Daar verbleef hij zo'n 3 jaar. De wet op de landloperij werd afgeschaft in 1993, precies 30 jaar geleden. Dat maakt van Marc een van de laatste landlopers die het verhaal van Wortel-Kolonie nog kan vertellen.

### Van boerenzoon tot landloper

"Als kind sleutelde ik aan de landbouwmachines op de boerderij van mijn grootvader. Ik volgde mijn passie en ging aan de slag in een fabriek voor landbouwploegen. Na een carrièreswitch als machinist op een vrachtschip, zette ik na een schipbreuk terug voet aan land zonder papieren. Zonder verblijfplaats werd ik opgepakt en veroordeeld tot vijf jaar Wortel. Zo kwam ik als dertiger toe in Wortel."

### Terug naar de boerenstiel

"Als landloper kreeg je op de kolonie een taak toebedeeld die binnen je kwaliteiten viel. Zo spaarde je geld om een toekomst op te bouwen. Eerst verwoefde ik ploeg 3: bomen hakken, sloten ruimen ... Later werkte ik in de boerderij met meer dan 650 koeien en een stal vol varkens."

### Vrije landloper

"Het leven op de boerderij was hard werken. Maar als vrije landlopers genoten we de nodige vrijheid. We bouwden zelfs ons eigen boerderijhuisje. En anders dan de landlopers in de hoofdgebouwen (die vandaag deel uitmaken van de gevangenis) hadden we 's nachts geen bewakers en konden we naar 't Café In Holland. Onder andere met Fonske, die een vriend bleef voor het leven."



## “Marc is een van de laatste landlopers die het verhaal nog kan vertellen”

### Nieuw hoofdstuk

“Je had een sterke ruggengraat en de juiste mensen nodig om weer uit het systeem van de landloperij te geraken. Zo hielp François me na drie jaar aan werk bij een plaatselijke loonwerker. En ook in Merksplas-Kolonie heb ik nog als werknemer gewerkt.”

“Nog iemand waar ik veel steun van had is mijn vrouw Nora. Zij woonde in een bewaakswoning waar ik klusjes deed. Ik mocht vaak aanschuiven aan tafel. Pas vijftien jaar later startte ons verhaal. Vandaag wonen we in Lichtaart. Maar Wortel, ‘ons buitenverblijf’, blijft een speciale plek vol herinneringen. Voor ons een van de mooiste plekken ter wereld.”

### Marc's favoriete plekje

**Café In Holland** is hét adresje voor spek en eieren na een wandel- of fietstocht door de Koloniën. “Bij Gust Snoeys of ‘Bij Snoeys’ spring ik af en toe nog eens binnen. Ondertussen staat zijn zoon achter de toog. Maar de warme welkom bleef.”



## Méér verhalen over Wortel-Kolonie

Maximaliseer je beleving met de **podcast ‘Aan de Rand van het Land’**. Lieven Van Gils, Bruno Vanden Broecke en Jonas Vermeulen duiken in het erfgoed en de verhalen van Wortel-Kolonie. Met een grote historische correctheid en boeiende personages, leer je meer over deze bijzondere site. Om te beluisteren op locatie, onderweg of thuis.



Goed nieuws: binnenkort telt de podcastreeks 4 straffe afleveringen. **Luister eenvoudig via deze link.**



## Zelf op verkenning in de koloniën

### Het gevangenschap in Merksplas-Kolonie

In **Bezoekerscentrum 5-7 in Merksplas-Kolonie** krijgen de landlopers een gezicht. Een geanimeerde film vertelt je hoe en waarom de Koloniën van Weldadigheid ooit zijn ontstaan. Persoonlijke verhalen van de landlopers die hier gedwongen verbleven, geven je een inkijk in hun leven. Ben je na de virtuele vlucht over Kolonie 5-7 nieuwsgierig om het domein te verkennen? Ideaal, want het bezoekerscentrum is de uitvalsbasis voor tal van wandelingen.

→ [kolonie57.be](http://kolonie57.be)

### Ontsnappen uit Wortel-Kolonie

Laat jullie als landlopers opsluiten in de **escaperoom van Wortel-Kolonie**, in **Belevingshuis De Landloper**. De historische context die jullie op voorhand meekrijgen, loopt door in de kamer. Lukt het jullie om te ontsnappen voor de cipier jullie te pakken krijgt?

Liever buiten? Wapen jezelf met een tablet en ontdek 8 kilometer natuurpracht aan de hand van een **outdoor escape**. Maak het je gemakkelijk en huur twee elektrische scooters of steps.

→ [landloper.be](http://landloper.be)

### Twee op één dag

Cruise op je stalen ros door de koloniën. De **Landlopersroute** telt 57 kilometer en voert je langs meerdere UNESCO Werelderfgoed sites: trap van Merksplas-Kolonie langs het begijnhof in Hoogstraten naar Wortel-Kolonie. Demarkeer tot in Turnhout en bol uit tot je een groen picknickplekje spot.

→ [kempen.be/landlopersroute](http://kempen.be/landlopersroute)

### Drempelvrij op avontuur

Aan bezoekerscentrum 5-7 in Merksplas-Kolonie start een **toegankelijke route** van 5 kilometer. Al na enkele meters waan je je tweehonderd jaar terug in de tijd, toen landlopers en varkens dit domein bewoonden. Het traject loopt langs de overblijfselen van dit stukje Europees erfgoed: de oude varkensstallen, de landloperskapel, de strafinrichting en de begraafplaats.

→ [kempen.be/drempelvrij-merksplas-kolonie](http://kempen.be/drempelvrij-merksplas-kolonie)

### Welterusten

Honger naar meer? Bij brasserie & gastenverblijf **Kolonie 7 in Merksplas-Kolonie** zijn de tafels en bedden al (op)gedekt. Perfect voor wie nog niet uitgekeken is op één dag, want hier droom je verder in de voormalige stallen.

→ [kolonie7.be](http://kolonie7.be)



# Ook lekker met z'n twee

9x fijnproeven

Wie houdt van lekker eten kan het niet beter treffen dan in de Kempen. Op deze 9 adresjes kan je proeven met een grote P. Ontbijt, lunch, koffie of een uitgebreid diner? Probeer ze allemaal!



1



2



3



4



5



6



7



8



9

**1.** Wil je smullen van een saffraanontbijt? Boek een kamer of Bed on Wheels bij **B&B Art.14 in Morkhoven**. Hier op de enige Belgische saffraanboerderij genieten jullie de volgende ochtend van zelfgekteekt of huisbereid lekkers met een toets van saffraan.

→ [art14.be](http://art14.be)

**2.** Lekker, modern en huiselijk. Zo zou je **Atelier de Heerlyckheid in Grobbendonk** in drie woorden kunnen omschrijven. In hun huiskamerrestaurant dekken Carmen en Johan maar enkele tafeltjes en serveren ze per seizoen een vast vier- of vijfgangenmenu.

→ [atelierdeheerlyckheid.be](http://atelierdeheerlyckheid.be)

**3.** In het vroegere stationsgebouw van **Olen** huist **De Coupé**. Stap aan boord en laat ladychef Annie je verrassen met wat je hier ziet, aanraakt of proeft. Want Annie maakte alles zelf, van de verrassende gerechten tot de borden en zelfs de playlist die op de achtergrond klinkt.

→ [de-coupe.be](http://de-coupe.be)

**4.** Bij **Heide Atelier in Heist-op-den-Berg** bestel je ijs met een aangrijpend verhaal: hier scheppen jongvolwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel de bollen. Dat er veel liefde in je ijsje zit, proef je aan alles.

→ [heideatelier.be](http://heideatelier.be)

**5.** **Barola in Gierle** combineert het bruisende van de stad met Kempense gemoedelijkheid. Of het nu wintert of zomert, in deze lunch- en aperobar schijnt altijd de zon. Smul van het huisgemaakte gebak, een streekbiertje of homeshaken cocktails.

→ [barola.be](http://barola.be)

**6.** Niets zo romantisch als een mooi bordje delen. Bij restaurant **Table Vaccin in Malle** (vroeger Haute Cookure) telt het nieuwe concept van Ivan en Cindy meer foodsharing gerechten. Goed voor een 14/20 in de Gault&Millau. Waarom vaccin? Dit was ooit de huisartsenpraktijk van het dorp.

→ [tablevaccin.be](http://tablevaccin.be)

**7.** Wist je dat er vroeger een tram reed tussen Brecht en Oostmalle? In de oude tramstatie, een beschermd monument, kan je vandaag lekker dineren en slapen. Zet je na een fiets- of wandeltocht op het gezellige terras van **De Statie in Brecht**. Na het eten plof je zo je bed in, want boven zijn zeven hotelkamers.

→ [destatiebrecht.be](http://destatiebrecht.be)

**8.** Roept de herinnering aan oma's lekkers een warm gevoel op? Bij Stephany en Levy bleef het daar niet bij. Na jarenlange ervaring in gerenommeerde zaken opende het gepassioneerde koppel **Lizanna in Beerzel**, vernoemd naar hun oma's, Lizette en Anna.

→ [lizanna.be](http://lizanna.be)

**9.** In de buik van de Katerheidemolen in Brasschaat vind je een unieke tapasbar. **Bar & taperia 1765** serveert jamon Ibérico, croquetas de manchego, empanadas en ander lekkers in een indrukwekkend decor. Een must-do wanneer je in de Noorderkempen vertoeft.

→ [1765.be](http://1765.be)





Doodle ingevuld en datum geprikt? Dan kan de countdown voor het jaarlijkse familie- of vriendenweekendje beginnen. In de Kempen vindt heel de bende z'n gading. Duik samen in de Molse Meren, smelt marshmallows boven het houtvuur en sluit af met een reuzengroot kussengevecht.

# Vakantieplanning 48 uur in en om de Molse Meren

Wél zin in een vriendenweekend met kinderen, géén zin in plannen en organiseren? Wij stippelden een vakantieplanning uit voor 48 uur in en rond Mol, met vakantiewoning Den Akker als uitvalsbasis. Zet kids en koffers in de auto en relax! Want vender moeten jullie *just niks*.



Vrijdag 16 uur

## Hier zijn we dan!

In vakantiewoning **Den Akker in Mol** ligt jullie sleutel klaar vanaf 16 uur. Laad koffers, kinderen en speelgoed uit. Het genieten kan beginnen. Babybedje(s) nodig? Die worden op aanvraag klaargezet.

Vroegkomers zetten het weekendje in met een wandeling in het moerassige **Molderbroek**. Vanuit gehucht **Gompel** start een route van 3,7 kilometer over wandeldijken, vlonderpaadjes en bruggetjes.

→ [denakker-mol.be](https://denakker-mol.be)

Vrijdag 18 uur

## Samen kokkerellen

Komt er iemand uit de richting van Antwerpen? Zij passeren eerst even bij **hoeveslagerij Wolkenhoeve in Geel**. Bestel op voorhand een vers barbecuepakket in de webshop. En haal het tussen 14 en 17 uur af aan de marktwagen op de boerderij.

Terwijl de grote mensen de OFYR barbecue aansteken, leven de kleintjes zich uit op de loopfietsjes, tractors en de zandbak in de tuin. Of waarom geen namiddagdutje in de hangmatten? Stuur de kids onder toezicht naar de kruidenbakken rond de vakantiehuusjes voor wat verse munt, tijm en rozemarijn. Marineer het vlees, maak een zomerse mojito en draai snel nog wat verse pesto voor de aperohapjes. Lakker!

→ [wolkenhoeve.be](https://wolkenhoeve.be)



Vrijdag 21 uur

## Bedtijd

De kippen gaan op stok en de kindjes schrobben hun vuile knieën proper onder de douche. Nog één verhaaltje en bedtijd! Zo kunnen de volwassenen nog wat bijpraten met een glaasje wijn in het gezellige salon.



Zaterdag 10 uur

## Een dag vol actie & avontuur

Dek de tafel voor een stevig ontbijt. Want vandaag maken de sportievelingen van jullie gezelschap de Belse bossen onveilig. Spring op de mountainbike en zoef zo'n 36 kilometer over de **Landduinenroute**.

Onverhard, uitdagend en o zo plezant! Beetje vuil? Niet erg. Want aan de vakantiewoning is een bikewash om fietsen en zweters af te spuiten.

Wie liever met de voetjes op de grond blijft staan, pakt een knapzak voor een wandelavontuur over het **Totterpad**.

Huppel 1,6 kilometer bever Bernard achterna. Over een boomstambrug, door een vogelnest en over de stapstenen in het water. Doseer jullie energie, want aan het einde van de wandeling totteren jullie zo de natuurspeelzone in aan **Bezoekerscentrum Grote Netewoud in Meerhout**. Tikkertje op de speelheuvels, verstoppertje in het otterhol, pootjebaden in de ondiepe oeverzone ... Wedden dat ze straks uitgeteld zijn?  
→ [grotenetewoud.be](https://grotenetewoud.be)

Zaterdag 12.30 uur

## Nom, nom, pannenkoeken

Verse scharreleitjes, melk en bloem. Meer is er niet nodig voor een pannenkoekenslag op de OFYR. Hartig of zoet?  
Aan jullie de keuze!



Zaterdag 14 uur

## Cult-uurtje

Na een korte siësta trekken jullie naar **Tabloo in Dessel**. In de vaste tentoonstelling Expoo worden jullie ondergedompeld in de wereld van radioactiviteit. Waar komt radioactief afval vandaan en wat doen we ermee? Wat is nucleair onderzoek? En meer weetjes voor de (toekomstige) wetenschappers onder jullie. Koel jullie brein terug af met een ijsje van de **Breykenshoeve**.

→ [tabloo.com](https://tabloo.com)  
→ [breykenshoeve.be](https://breykenshoeve.be)

Zaterdag 18.30 uur

## Aan tafel!

Het laatste avondmaal in de vakantiewoning is er eentje om U tegen te zeggen. Wat dachten jullie van stoofvlees met Westmalle trappistenbier en brood van de abdijwinkel in Postel? Smakelijk.



Zondag 10 uur

## Ritje over Den Akker

Ging er iemand langs de bakker? Want een zondags ontbijt in de Kempen bestaat uit koffiekoeken, pistolets en verse charcuterie.

Buikjes vol? Om 10 uur start er een rondleiding op de boerderij. Den Akker telt zo'n 90 hectare land waar gras, maïs, aardappelen en kruiden op worden geteeld.

Afhankelijk van het seizoen neemt boer Dirk jullie mee om het veld om te ploegen of kruiden te oogsten met de dorser.

Na een laatste tractorritje voor de kinderen is het tijd om de koffers te pakken. Dag en bedankt hé!

→ [denakker-mol.be](https://denakker-mol.be)

Zondag 11 uur

## Plonske doen

Luilekkeren op het strand van **Recreatiedomein Zilvermeer in Mol**, bestaat er een betere zondagsactiviteit? Zonnecrème op, zwembandjes aan en hop, de zwembijver in! Roetsj samen van de glijbanen, maak zandkoeken op het strand en doe een waterfietsrace op de vijver.

→ [zilvermeer.be](https://zilvermeer.be)

Zondag 18 uur

## Salut

Geef elkaar nog een dikke groepsknuffel. En begin alvast af te tellen naar volgend jaar. Wie is er mee?

#herinneringenmaken



# Thuis op Hullebrug

B&B Hullebrug in Itegem bij Heist-op-den-Berg heeft een hoog prentkaartgehalte. Dat is het werk van de familie Claes, sinds 2010 de uitbaters van deze accommodatie. Gastvrouw Ursie: "Ik zag toevallig dat de Hullebrug te koop stond. Samen met Tim en schoonbroer Bram kwam ik een kijkje nemen. We zagen direct de mogelijkheden."

## Met de familie bij de familie

"We wonen met de hele familie op het erf van Hullebrug", gaat Ursie verder. "Tim en ik met onze kids Noah en Zenna, schoonbroer Bram met zijn honden Micka en Radja, en opa Danny en oma Susan."

"Bij een B&B denken mensen snel aan een logement met z'n twee. Maar Hullebrug is op maat van de hele family. Jullie kunnen hier in totaal met dertien personen logeren. In vier kamers met eigen badkamer. Onze kamers zijn vernoemd naar personages uit de romans van Felix Timmermans:

**Minneke Poes** is een luxe tweepersoonskamer met eigen privéterras.

**Symforosa** is de suite in oriëntaalse sfeer voor een koppel met twee kinderen en een baby.

**Marieke & Pallieter** is onze duplex gezinssuite voor vijf personen en een baby. Mama en papa slapen beneden, de kids onder de nokbalken.

**'t Neth Nestje** is een romantisch nestje voor twee in de nok. Deze juniorsuite heeft zicht op de tuin en de Grote Nete."



## Hop, de tuin in!

"Vanuit de kamers en het gemeenschappelijke terras heb je een weids uitzicht op de Netevallei, waar de Grote Nete door het landschap kronkelt. Je kijkt ook uit op de tuin met rietveld, moestuin en ... speeltuin! De kinderen leven zich uit op de trampoline, in de zandbak en op het grasveld. Of zeg even gedag tegen de kippen, konijntjes en kleine hoevedieren. Tijdens de zomermaanden zetten we bij mooi weer nog een zwembad bij voor wat verfrissing."

## "Ons credo is pluk de dag. Hier aan de oever van de Grote Nete is dat niet moeilijk"

### Thuisgevoel

"Een huiselijke sfeer creëren, dat is onze bedoeling. De Smisssche, een oude gerenoveerde schuur, is dan ook onze grootste troef. Je geniet hier van het ontbijt. Maar ook overdag of 's avonds kan je hier gezellig samenzijn om gezelschapsspelletjes te spelen, wat na te praten, een boek te lezen, tv te kijken ... Er is zelfs wifi. In de winter is het gezellig vertoeven bij de kachel."

"Staat er een lentefeest, verjaardag, jubileum of ander familiefeest op jullie planning? Kom bij ons een weekendje logeren met de familie. Wij plaatsen een grote ronde tafel en verzorgen het feest in de Smisssche. Jullie hoeven alleen nog te genieten."

### Pluk de dag aan de Nete

"Ons credo is pluk de dag. Hier aan de oever van de Grote Nete is dat niet moeilijk. Vroege vogels maken 's morgens te voet of al joggend een ommetje van exact vijf kilometer. Het favoriete traject van Tim loopt langs de Netedijken tot aan 't Schipke, over het vlonderpad in Kruiskensberg en via het bruggetje van Gestel weer terug naar huis. Wie liever fietst, springt op een van onze gratis fietsen en trapt langs de oevers van de Nete tot in Pallieterstadje Lier."



## Tips van Ursie

### #1

Fastfoodrestaurant **Sunny Side Up** in Hallaar is een *American diner* in fifties style. Halloween, Kerst en andere hoogdagen zijn hier een echte beleving.  
→ IG @sunny\_side\_up\_diner

### #2

De cocktails die je bij **Bar Hootch** in Heist-op-den-Berg drinkt, drink je nergens anders. Keuzestress? Vertel de barman van welke smaken je houdt en hij verrast je met een cocktail op maat.  
→ hootch.be

### #3

Aan ijsjes geen gebrek. Haal een hoortje met pistache bij de **Ijshoeve**. Smul een pannenkoek met appeltjes in ijssalon **Vaniglia**. En sluit af met een potje stracciatella van Anja in ijssalon **Firenze**.

### #4

Brasserie **Criterion** in Nijlen serveert de lekkerste gamba's. Pssst, ga op donderdag, dan eet je ze à volonté!  
→ brasserie-criterion.be

### #5

Ontdek Lier met **T-WOW citygame**, een groepsspel langs de mooiste plekken van de stad. Met je smartphone als magisch kompas.  
→ twow.be



## “Hullebrug is op maat van de hele family.”

### Aan de boerentafel

“Met de fiets ben je zo in de Steynehofweg of ‘de lekkerste straat van Bevel’. Hier vind je verse aardbeien van **Op Het veld** en ambachtelijke ijsjes bij de **Ijshoeve**. Of haal in hoewwinkel **VELDVOLK** verse soep, appeltaart, quiches, stoofvlees en seizoensgebonden lekkers. Om mee te nemen of ter plaatse te proeven aan de lange boerentafel.”

“Koop er voor je vertrekt nog wat groenten om te barbecueën op onze OFYR in De Smisشة. Of haal even verderop bij **Pizza Garage in Bevel** de lekkerste pizza’s, gebakken in een echte Italiaanse houtoven. Neem er gerust een glaasje wijn, streekbier of streeklimonade bij uit onze honestybar. Liever uiteten? Ga uitgebreid tafelen in restaurant **t Schipke aan de Nete**. De kers op de taart is de wandeling terug langs de Nete, prachtig bij valavond!”

“No worries, je vindt alle adresjes terug in een persoonlijk welkomstboek met onze lievelingsplekjes en vakantietips.”

→ [hullebrug.be](https://hullebrug.be)





# Meer toffe logies met de bende!

9x groepsaccommodaties



1



2



3



4



5



6



7



8

**1.** In de **Egelantier in Arendonk** slapen jullie met 15 in de yurt, een traditionele nomadentent. Ontwaak met een vers eitje, doe een wandeling in natuurgebied De Liereman en smul nadien van een stukje zelfgemaakte pizza uit de pizzaoven.

→ [egelantier.org](http://egelantier.org)

**2.** Ibiza, Kenia, de Provence ... In **Landhuys Odette in Retie** maken jullie een reis rond de wereld, met z'n 26 tegelijk. Elke kamer heeft een eigen vibe. Duik in het zwembad, grill wat hapjes op de OFYR en plof met z'n allen in de cosy loungekamer.

→ [landhuysodette.be](http://landhuysodette.be)

**3.** In vakantiehuis **Bleyckhof in Ranst** hoor je nooit 'kids ga eens buitenspelen'. Want iedereen is daar al! Kunnen jullie niet kiezen tussen de OFYR, vuurschaal, buitentent, pizzaoven of pergola? Blijf gewoon nóg een nachtje.

→ [bleyckhof.be](http://bleyckhof.be)

**4.** Op boerderij **Hanneken Tas in Essen** mogen jullie kalfjes voederen, melken en meerijden met de tractor. Napraten over jullie boerderijavonturen doen jullie in een van de vakantiewoningen in de langgevelhoeve. Plaats tot 20 personen!

→ [hannekentas.be](http://hannekentas.be)

**5.** De **Mushoeve in Zoersel** telt 5 slaapkamers, goed voor 10 personen. Rondom enkel groen! Maak een wandeling door Zoerselbos, fiets tot aan de Trappistenabdij in Malle of haal een hoeve-ijsje bij boer Jef.

→ [mushoeve.be](http://mushoeve.be)



9

**6.** In **De Schaapskooi in Kasterlee** blaten de schattigste lammetjes jullie wakker. De oude koeienstallen zijn nu moderne vakantiestudio's voor 4, 8 en 12 personen. Haal fruit uit de pluktuin voor een héérlijk ontbijt, tienuurtje en vieruurtje.

→ [schaapskooi.be](http://schaapskooi.be)

**7.** Zoek maar eens een vakantiewoning met 42 bedjes en een badkamer per gezin. De **Driehoekshoeve in Kasterlee**! Must-do's: het hindernissenparcours in de tuin, de wilgen-iglo, de nestschommel, pingpongen en ... de jacuzzi, aah!

→ [driehoekshoeve.be](http://driehoekshoeve.be)

**8.** **Weynhoven in Brecht** is hét vakantiehuis voor wijnliefhebbers. Terwijl de kinderen bommeke doen in de zwembad, zetten de grote mensen zich gezellig samen onder de notenboom. Als gast mag je de wijnranken van Bart en Sandie vrij bezoeken.

→ [weynhoven.be](http://weynhoven.be)

**9.** Een weekendje weg met 30 speelvogels? **Vakantiewoning Leibeekhof in Herenthout** voorziet genoeg uitdaging: darts, petanque, een trampoline, gocarts en een tuin met overdekt terras. Huifkartochtje? Gewoon vragen.

→ [leibeekhof-vakantiewoning-feestzaal.business.site](http://leibeekhof-vakantiewoning-feestzaal.business.site)

# “Allez toe mama, nog een aller-allerlaatste verhaaltje in het stapelbed”



Hoelang je uitslaapt tijdens je vakantie doet er eigenlijk niet toe. Waar is veel belangrijker. In de Kempen logeer je kort bij de natuur: in een stijlvol boshuisje, een ecohotel of een chalet aan de waterrand.



# Boshuisjes om in weg te dromen.

Slapen in een vintage chalet, een boompit of een tiny house midden in het bos? Het kan zomaar in de Kempen. Ontspan, geniet en snooze on repeat. Want deze vijf vakantiehuisjes zijn te knap om maar één keer in te ontwaken.



 #herinneringenmaken

## Hoog en droog

Op het Domein van de Franciscanessen werden in de 19e eeuw missiezusters opgeleid. Tot op vandaag heerst er rust rond het kloostergebouw. De druppelvormige tenten die in de dreef hangen zijn gemaakt om aan de wereld te ontsnappen. **Pitkamperen in Wuustwezel** is een unieke ervaring voor een gezin van maximum vier. Ontbijten en BBQ'en kan op de gezellige kampplaats.

→ [terranova.be](https://terranova.be)



## 360° naaldbomenview

Aan de rand van Provinciaal Groendomein Hertberg vind je **Wolf cabin in Herselt**. In dit moderne tiny house kruip je met maximum 4 onder de wol. Koffie slurpen doe je 's ochtends in het gezelschap van de eekhoorns in de tuin. Want door de grote ramen valt niet alleen zonlicht, maar ook rust en natuurpracht naar binnen. De fieldchairs, BBQ en vuurkorf op het terras lokken je naar buiten.

→ [wolfcabin.be](https://wolfcabin.be)



## A-dembenemend

Voor een portie hygge hoef je heus niet tot in Zweden. Want Joost en Miche brachten de Scandinavische gezelligheid mee naar de Kempen. **Dammhus in Ravels** is een stijlvolle A-frame cabin, tot in de nok gemaakt van grenenhout. Hier kan je met z'n twaalfen tegelijk back to nature. De ideale uitvalsbasis om Poppel en omgeving te ontdekken.

→ [damms.com](https://damms.com)



## Bed aan de purperen hei

Vanuit de Kalmthoutse Heide kan je door de bomen de Bosbar al zien. Op de bovenverdieping van deze gezellige zomberbar lonkt **B&B De Purperij in Kalmthout**. Vroeger speelden Annemie, Tinne en Mats hier in den hof van hun grootouders. Vandaag heten ze je warm welkom in het gerenoveerde huis met drie gastenkamers, een studio en gezellige leefruimte.

→ [depurperij.be](https://depurperij.be)



## Snelladen in 't groen

Geen nood aan luxe en wifi? Kom energie tanken in **De Batterij in Laakdal**. Deze vintage chalet in het groen heeft daarvoor alles in huis: 4 bedjes, véél privacy, een sauna, een vijver, een hottub tussen het riet en zelfs een ingegraven trampoline. Extra logees slapen in de caravan of kunnen kamperen in de weide.

→ [deklopperij.be/debatterij](https://deklopperij.be/debatterij)







# Overnachten in een bijzonder interieur

Van deze unieke vakantiehuisjes gaat de deur nog maar open en... je vakantie is al geslaagd. Deze interieurs zijn zo bijzonder dat je het liefst de hele nacht wakker ligt.



## Alle dagen retrodag

**Huis Felix in Nijlen** werd gebouwd toen een fax, platenspeler en Rummikub nog standaard deel uitmaakten van een inboedel. Na de renovatie mochten de lp's en spelletjeskast blijven. Een SMEG-koelkast, kleurrijk behang en twee tandems maken het geheel af. Dit retro vakantiehuisje voor vier is een ode aan Felix, de vorige bewoner en verbinder van de straat.

→ [huisfelix.be](https://huisfelix.be)



## Ontwaken in pompoendorp

Lang geleden was **Maison Patisson in Kasterlee** een herberg voor wandelaars die op weg waren naar Compostela. Vandaag ontwaak je hier in een knusse vakantiewoning voor acht personen. Met een grote keuken, de zachtste bedden, een ligbad, een pooltafel, een petanquebaan en een veilige fietsstalling. Kristel uit pompoendorp Kasterlee heet je welkom!

→ [maisonpatisson.be](https://maisonpatisson.be)



## Baden in weelde

Over álles in B&B **Moleneinde 10 in Ravels** is nagedacht. Van de kristallen kroonluster, de replicavloeren uit een Frans kasteel en het kingsize bed van Belgische makelij tot de organische beautyproducten. Maak een keuze uit de goedgevulde wijnkelder, zoek verfrissing in het zwembad of tone je lichaam in de fitness. Allemaal privé. Want er is maar één suite.

→ [moleneinde10.be](https://moleneinde10.be)

“Lekker onderuitzakken of toch maar een Rummikubbattle?”



## Voor curieuzeneuzen

Hou jij van kringwinkelgeluk en zeldzame vondsten? Dan is **CasaCuriosa in Mol** jouw droombestemming. In deze vakantiewoning met vijf slaapkamers, BBQ en eigen café is plek voor 12 personen. Na een wandeling of fietstocht rond het Zilvermeer kunnen jullie zonder sluitingsuur toeghangen. Zonnekloppers installeren zich op het terras.

→ [casacuriosa.be](https://casacuriosa.be)

# 4x duurzaam logeren



## “Wauw, wadi's het hier mooi”

Een duurzame B&B, vakantiewoning of hostel oprichten is een kunst op zich. Daar kennen deze vier logies alles van. Het internationale Green Key label dat hier op de gevel pronkt, is hét bewijs dat duurzaamheid, kwaliteit en comfort onder één dak passen.

### In het bed van de notaris

In boetiekhotel **Villa Monte**, een voormalig notariaat, in **Heist-op-den-Berg** heb je twee redenen om géén kamerschoonmaak te vragen: per keer dat er niet gepoetst wordt, plant Hotel for Trees een boom. En... je kan langer uitslapen in het luxueuze bed. De beste plek voor je cappuccino in de ochtend? De lichtrijke orangerie of gezellige stadstuin.

→ [villamonte.be](http://villamonte.be)

### Een beetje thuiskomen

Bij Koen en Lieve van B&B **Tantine in Retie** voel je je instant thuis. In deze stijlvolle hoeve groeide Lieve op onder de vleugels van tante Tine. De broer van Koen, bakker Jan, verzorgt dan weer de verse broodjes voor het ontbijt. De granola, yoghurt, pannenkoeken en fruitsla zijn allemaal huisbereid. Ezel Boris en geitjes Bram & Eva nodigen je uit in de picknickweide.

→ [tantineretie.com](http://tantineretie.com)

### Kopje onder in de natuur

Diep in het bos van de Hoge Rielen ligt **Hostel Wadi in Kasterlee**. Deze cirkel in het bos is een architecturale parel. De naam zegt alles. Want wadi is ook een ecologische manier om regenwater te laten infiltreren in de bodem. Neem een plons in de zwembijver, leef je uit in het klimbos en warm je na een wandeling terug op aan een van de vuurplaatsen.

→ [dehogerielen.be](http://dehogerielen.be)

### Met zicht op de molen

**De Beddermolen in Westerlo** heeft de looks van gisteren, maar het comfort van vandaag. Deze eeuwenoude molenaarswoning werd als beschermd monument duurzaam en met zorg gerestaureerd tot een vakantiewoning voor 10 personen. Na een vers pistoletje met zicht op de houten windmolen van Tongerlo wandel of fiets je zo het Merodegebied in.

→ [beddermolen.be](http://beddermolen.be)



 #herinneringenmaken

# “Welke Kemp-eerder ben jij?”



Backpackers, glampers of camperaars, kom af! In de Kempen is er voor iedereen een rustig plekje. Breng je eigen tent mee, huur een luxeuze kampeeraccommodatie of proef van de *vanlife* in eigen land.

# Tentlover

aka traditionele kampeerder



Begint jouw vakantie stevast met piketten steken, het uitrollen van je slaapzak en een gezellig kampvuur? Na een vakantie op deze campings voel je hartzeer als je je tent moet afbreken.

## “Tent opgezet, BBQ aan, wijntje uitgeschonken. 't Verlof is begonnen.”

Op zoek naar een camping waar kind koning is? Broers Vic en Jakke heten je welkom op **Camping Houtum**. Zet je tent recht op een van de 70 goed uitgeruste plaatsen, breng een bezoekje aan de speeltuinen en geitenweide of daag elkaar uit met een spelletje petanque of beachvolleybal. Een heerlijke gezinsvakantie!

Echte waterratten spenderen hun vakantie op camping **De Lilse Bergen in Lille**. Want als kampeerganger heb je gratis toegang tot de zwem-, plons- en watersportvijver mét aquapark. Opdrogen doe je in het zonnetje op de ligweide of het strand. Of al spelend in de speeltuinen, op de glijbanen of in de minigolf.

Om te slapen in openlucht trek je naar **De Brink in Herentals**. Hier in de bossen van de Kempense Heuvelrug rol je je matje en slaapzak uit onder de **Shelter**, een houten constructie die je hoog en droog houdt. Vergeet je zaklamp en vuurstarter niet. Want hier kook je op een houtvuur. Pure scoutsnostalgie!

→ [campinghoutum.be](https://campinghoutum.be) → [delilsebergen.be](https://delilsebergen.be) → [hopper.be](https://hopper.be)



# Doorreiziger

aka de camperaar

Kom met je camper of busje op verkenning in de Kempen. Vrijheid troef! Of toch niet? Want overnachten mag enkel op camperplaatsen, te vinden bij campings, sportvelden en gastbedrijven. Op deze adresjes is je huisje op wielen meer dan welkom.

Nood aan rust? Die vind je op de kleinschalige camping van **Domein De Schuur in Herentals**. Bij aankomst delen Ilse en dochter Chantal hun favoriete wandel- en fietsroutes in de streek. Het fietsknooppuntennetwerk passeert hier zelfs gewoon voor de deur. Op de camping hoor je vooral de vogels fluiten en de bladeren ruisen. Want rust overheerst hier. Wie zin heeft in animo of een babbeltje kan terecht in de taverne, het dierenparkje, op het omnisportterrein en het petanqueveld.



“En we gaan nog niet naar huis!”



Niets zo leuk als logeren bij locals. Parkeer je camper voor een nachtje bij een lokale ondernemer. Met een gratis plekje en vaak ook wat lekkers in de aanbieding, is zo'n campergastverblijf de ideale halte op een weekendje weg.

**'t Zwarthof in Zoersel** is er zo eentje. Wie neerstrijkt in de perenboomgaard van dit rundvee- en schapenbedrijf is zeker van een rustige nacht. In de hoeveslagerij vind je vers hoevevlees voor het heerlijkste ontbijt. Of kies uit hun verse charcuterie en smul in je camper van je eigen tapasschoteltje.

→ [deschuur.be](https://deschuur.be) → [zwarthof.be](https://zwarthof.be)



# Luxetoerist

aka glamper

Glamping komt van *glamorous camping*. Het beste van twee werelden dus! Want tent en slaapzak laat je thuis. Op deze adresjes geniet je van een echt bed, een wc en het nodige comfort. 0% sleuren, 100% kampeergevoel, 200% comfort.



Genieten van het leven, dat doe je als geen ander bij glamping **De Worfthoeve in Geel**. Vóór je dat heerlijke tweepersoonsbed induikt, kom je helemaal tot rust in de wellness met sauna, hottub en binnenzwembad. Wikkel je 's ochtends in de badjas die voor je klaarhangt en installeer je op het privéterras voor een homemade luxeontbijt met streekproducten.

Op **Glamping Keiheuvel in Balen** waan je je op het filmdecor van *Out of Africa*. De ruime safaritenten voor 6 personen hebben een eigen badkamer en een terras dat uitkijkt op natuurpark De Keiheuvel. Uitgeslapen? Trek erop uit in het recreatiedomein met speeltuin, openluchtwembad en kinderboerderij.

Zit stilzitten niet in je genen? Bij Joris & Nicky ook niet! Avonturiers zijn dan ook meer dan welkom op **Landgoed Omorika in Ravels**. Hier bak je verse eitjes in de buitenkeuken, volg je de smokkelaarsroute op elektrische steps en vertel je rond de vuurschaal verhaaltjes voor het slapengaan. Oh, en in de tipitenten staat een boxspring. Fantas-tipi-sch!

→ [deworfthoeve.be](http://deworfthoeve.be) → [keiheuvel.be](http://keiheuvel.be) → [lgomorika.be](http://lgomorika.be)



↪ **Maximaal genieten!**

# Herbronner

aka ik-slaap-wel-binnen-kampeerder

Hou je van het buitenleven, maar niet per se van kamperen? Dan huur je toch gewoon een slaaphut, chalet of stacaravan. Zo geniet je ten volle van de natuur zonder in te leveren op comfort.

Kamperen krijgt een zilveren randje aan de grote watersportvijver van het **Zilvermeer in Mol**. In juli en augustus kan je hier oevernachten in houten slaaphutten. Elke hut heeft plaats voor 6 personen en een stopcontact. Dus laad je gsm op en maak de leukste instareels op en rond de zwemvijver van het recreatiedomein.

Wie beweert dat kamperen en hotels niet matchen, heeft het mis. Dat bewijst **Kampeer Hotel Siësta in Lille**. Hier in de bossen van Wechelderzande kampeer je in een chalet met de luxe van een hotel. Een koffieapparaat, eigen badkamer, tv ... Er is zelfs wifi!



Kom je naar de Kempen om zowel natuur als cultuur op te snuiven? Dan is de groene gordel rond Turnhout de *place to be*. Kom na een fietstocht door het Turnhouts Vennengebied terug op krachten in een stacaravan of chalet van **Camping Baalse Hei in Turnhout**. Hou je van water? Top, want op het domein vind je een zwemvijver, een visvijver en een roeivijver.

→ [zilvermeer.be](http://zilvermeer.be) → [kampeerhotel.be](http://kampeerhotel.be) → [baalsehei.be](http://baalsehei.be)

## Méér kampeergeluk

Zou jij 't liefst elke vakantie kamperen? Top, want dit was nog maar een kleine greep uit het kampeeraanbod in de Kempen. Kijk voor meer kampeertips op → [kempen.be](http://kempen.be)



# “Zit er nog jus in de benen?”

Vakantietip



Fietsplezier

Of je nu een onthaaster, koptrekker, durver of nog een andere soort fietser bent, in de Kempen kom je altijd aan je trekken. Kies je favoriete landschap, een betrouwbare tweewieler en een fietsroute op maat. Want met meer dan 2000 kilometer aan fietspaden is dit het ideale decor voor je volgende fietsvakantie!



# 5x originele knooppuntroutes



Kies een themaroute en fiets van kasteel naar kasteel. Van begijnhof naar begijnhof. Of van het ene wijndomein naar het andere. Dankzij de fietsknooppunten kan je een dagje zorgeloos trappen en rijg je makkelijk 50 kilometer aan elkaar.

## Fietsen naar begijnhoven

Alle fietspaden leiden naar **Zoersel**. Jouw Zoersels logeersadresje is dan ook dé uitvalsbasis voor 4 dagfietsstochten naar de begijnhoven van Hoogstraten, Turnhout, Herentals en Lier.

Stap elke dag door de poort van een ander begijnhof. Laat de wereld even stilstaan en geniet van de mooie straatjes, huisjes en voorhofjes die dateren uit lang vervlogen tijden, wanneer de begijntjes hier nog leefden. Terug in de historische stadskern heb je de terrasjes voor het uitkiezen.



Fiets een vitesse'ke lager langs domein de Renesse in Oostmalle. Doe een extra tourtje in Merksplas-Kolonie. Zet je longen open in Zoerselbos. En hou even halt aan de watermolen van Grobbendonk, waar nog steeds graan wordt geplet.

→ [kempen.be/begijnhofroutes](https://kempen.be/begijnhofroutes)



## De Enclaveroute

Samen op reis, terwijl de helft van het gezelschap door een ander land fietst? Dat kan alleen op de Enclaveroute in **Baarle**. Dit Belgisch-Nederlandse dorp bestaat uit wel 30 enclaves of ingesloten grondgebieden. De stoeptegels verklappen aan welke kant van de grens je fietst. Terwijl je grenshopt, passeer je het Bels Lijntje, Wortel-Kolonie en het schakelhuisje van de 'Dodendraad'.

→ [kempen.be/enclaveroute](https://kempen.be/enclaveroute)



“Van parel naar parel op je stalen ros.”



Scan de QR-code en open de fietskaarten op je telefoon!



### De Lieremanroute

De Lieremanroute in **Oud-Turnhout** start aan Bezoekerscentrum De Liereman. De eerste kilometers trap je door stiltegebied. Zodra je de stille overzet hebt genomen naar de andere kant van het kanaal Dessel-Schoten, hoef je je niet meer in te houden. Je fietst opeenvolgend door natuurgebieden Gewestbos Ravels en domein Hoge vijvers. In de Wouwershoeve en fietscafé Brug 4 les je je dorst.

→ [kempen.be/liermanroute](https://kempen.be/liermanroute)



### Langs wijngaarden en pluktuinen

Maak je fietstassen al maar leeg. Want op deze fietsroute in **Kasterlee** passeer je twee bloemenpluktuinen. Laat nog wat plaats voor een flesje lokale wijn (of drie) van de duurzame windomeinen die je passeert. De fietsroute start met een etappe over de Kempense Heuvelrug en eindigt in de vallei van de Kleine Nete.

→ [kempen.be/langs-wijngaarden-en-pluktuinen](https://kempen.be/langs-wijngaarden-en-pluktuinen)



### Kastelen langs de Nete

De Netevallei is bezaaid met kasteeldomeinen. Het zijn er zoveel dat er vanuit **Heist-op-den-Berg** twee fietsroutes vertrekken.

Zet je koers **richting Berlaar**, dan vangen vijf kastelen je blik. Enkel de tuin van Hof Ter Laken is toegankelijk. Je doorkruist ook Gestel, een parel van een dorp in erkend stiltegebied. Picknicken doe je in wandelbos Kruiskensberg. Of verwen je smaakpapillen in de taverne van Provinciaal Groendomein de Averegeten.

Kies je voor de route **richting Westerlo**, dan kan je drie van de vijf kasteeldomeinen bezoeken. Leg je fiets op slot en strek de benen in de tuinen van Hof Ter Laken, Hof ter Borght en Kasteel Jeanne de Merode. Finishen doe je op zondag op het zonnige terras van heemerf Kaastrooimolen en Pandoerenhoeve.

→ [kempen.be/kastelen-langs-de-nete](https://kempen.be/kastelen-langs-de-nete)



 #herinneringenmaken



# Fietsavontuur op offroadpaden



**Niet bang van een beetje modder?**  
**De Kempen is het walhalla voor offroadfietsers. Hier train je je moddertechniek, proef je van het gravelbiken en bewijs je jezelf op een zwarte piste. Eerst nog wat oefenen? Dat kan op het pumptrack!**

## Recht door het modderspoor

Scheuren jullie elk weekend in ware Wout van Aert-stijl over de bospaden? Dan is het **mountainbikeparcours de Wildertse Duintjes in Essen** van jullie kaliber. Hier vinden jullie 6 kilometer technische bochten, jumps en afdalingen. Nog een vitesse'ke hoger? Volg de lus van 39 of 11,5 kilometer door de Horendonkse bossen.

→ [vrvessen.be](http://vrvessen.be)

## Niet trappen, wel pompen

Krijg je spaghettibenen van een echte mountainbikeroute? Dan is het **pumptrack van Schoten** misschien meer je ding.

Dit circuit vol bulten en bochten is geen skatepark, ook geen MTB-parcours, maar iets tussenin. In plaats van te trappen, maak je pompende bewegingen met je armen en benen. Met het juiste ritme zoef je met je step, mountainbike, rollerskates of skateboard over het asfalt. Hoe sneller, hoe liever!

→ [schoten.be](http://schoten.be)



## Moeilijk, moeilijker, moeilijkst

Zijn jullie MTB-skills al zo gevorderd dat geen #BikeTutorial jullie nog iets kan leren? Dan zijn jullie klaar voor de **mountainbikeroute op de skiberg in Herentals**. Een zwarte piste (4,4 kilometer), dat zegt genoeg. Opwarmen of uitblazen doen jullie op de blauwe, groene en rode route van **De Kempense Heuvelrug**.

→ [sport.vlaanderen](http://sport.vlaanderen)

## Tussen racen en mountainbiken

Wie houdt van onverharde wegen én snelheid moet zeker eens gaan gravelbiken. Deze discipline is minder technisch, maar even fun als mountainbiken.

Of er een gravelaar in jou schuilt, ontdek je op de **Gravelroute door de grensvallei**. Maar liefst 55 van de 82 kilometer zijn gravel-, grind- en landwegen. Een unieke en vooral avontuurlijke manier om Hoogstraten, Merksplas-Kolonie, het Turnhouts Vennengebied en Zondereigen te ontdekken.

→ [visithoogstraten.be](http://visithoogstraten.be)

# Nooit meer de weg kwijt



De Kempen telt meer dan 2000 kilometer fietspaden. Wie de weg niet kent, rekent op een van de bewegwijzerde fietsnetwerken. Zo is het enkel nog kwestie van de juiste bordjes te volgen.

**3, 2, 1... 66, 52, 91, finish!**

De ene volgt graag de Prinsenroute, Molenroute of een andere kant-en-klare themaroute. Terwijl de andere liever een zelfgekozen traject aan elkaar trapt. Beide zijn mogelijk met het **fietsknooppuntennetwerk in de Kempen**. De genummerde knooppunten brengen je overal! Vooral via autoluwe, veilige en groene wegen.

Vind de knooppunten via een digitale fietsplanner. Of steek de nieuwste editie (2023) van de **fietskaart Kempen** in je binnenzak.

**Bestel hier je fietskaart!**



→ [kempen.be/fietskaart-kempen](https://kempen.be/fietskaart-kempen)

Psssst, toch liever wandelen? Vind op pagina 16 de wandelnetwerken terug.



#indekempen



## Oost, west, op de fiets best

Mag de reis minstens even mooi zijn als de bestemming? Waag je dan aan de **Kempenroute**. Deze meerdaagse fietstocht tussen Maasmechelen en Antwerpen is een van de negen iconroutes door Vlaanderen. Je slalomt zo'n 203 kilometer door bomen, heide, water, industrieel erfgoed, duinen ...



Tandems, rolstoelfietsen, handbikes, bakfietsen ... Ook wie minder mobiel is of er met een buitengewone fiets opuit trekt geniet op dit toegankelijke traject van de fraaie dorpen en de mooie natuur.

→ [icoonfietsroutes.be/kempenroute](https://icoonfietsroutes.be/kempenroute)

# “Stille waters, wilde stromen en bruisende oevers ... Welk vakantiedecor kies jij?”



De Kempen is het decor van stille waters, wilde stromen en bruisende oevers. Kom aperollen langs het kanaal, maak golven in het wakeboardpark of kabbel traag en rustig door je vakantie langs de vele wandel-, fiets- en kajakroutes.



# 4x dagen vol waterpret



Vakantie. Dat is zonnecrème, bommeke in 't water, ijsjes op het strand, wakeboarden en koudwatervrees. Of je nu graag in, op of langs het water je dag doorbrengt, in de Kempen beleef je heel wat waterpret.



 #herinneringenmaken



## Te land, te water en in de lucht

**Goodlife Cablepark** in Hoogstraten verwelkomt alle soorten waterliefhebbers. Ga je voor 't eerst wakeboarden of waterskiën? Laat je de beste technieken influisteren door de behulpzame monitors. Wie liever kijkt, doet dat met een cocktail in de strandbar. Na afloop spreid je je handdoek aan de zwembijver van **recreatiedomein De Mosten**. Of doe nieuwe krachten op in eetcafé de Treehouse Bar en sluit de dag af in **Klimpark De Mosten**. Ah, 't goei leven!  
→ [goodlifecablepark.be](https://goodlifecablepark.be)

## Al die willen te kaap'ren varen

Zet je kapiteinspet op en vaar de **Kanaalplas** over met een sloep van **Splashy Events**. Geen vaarbewijs nodig! Of laat het roer over aan het team van **CrazyIdee vzw** en stap aan boord van een taxiboot. Met de **FloatXpres** (een watertrein) en de **WheelWaver** (een rolstoelboot) kan je zelfs met je rolstoel op het water. Echte waterratten suppen het water op vanaf **havencafé Port Aventura**. Meer terug aan vóór valavond voor de mooiste zonsondergang vanop het terras.  
→ [zilvermeerhaven.be](https://zilvermeerhaven.be)

## Waterdoetjes

In **Hidrodoe** draait alles om water. In dit waterdoecentrum in Herentals vind je een indoorrivier, een waterstofraket, een watertuin, een aquastation, een watermaker ... en tientallen waterexperimenten waar jij los op mag gaan. Nog energie over? Reserveer twee uur lang een selfservice kajak in de **Paddle Share box** in Geel. Open het slotje met je smartphone en *enjoy!*  
→ [hidrodoe.be](https://hidrodoe.be) → [paddleshare.be](https://paddleshare.be)

## Lierke plezierke vanop 't rivierke

Ontdek de binnenstad van Lier vanuit een ander perspectief met een **boottocht** in een oude palingschuit. Of drijf op een sup de Binnennete af. Combineer je citytrip met subtropisch zwembad **De Waterperels**: trotseer het golfslagbad, de glijbanen en de kronkelende wildwaterbaan of verken het verwarmde buitenzwembad en de wellness. Ruil je zwembril even in voor een VR-bril en zoef van de nieuwe Virtual Reality Slide.  
→ [visitlier.be](https://visitlier.be)

# Zomereren aan het water

"Wauw, een knappe matroos!" of "Heb je dat eindje gezien?": met zicht op het water krijgt een terraske doen een extra dimensie. Wij tippen acht adresjes aan de waterrand waar het heerlijk vertoeven is.



“Mij ni bellen.  
Deze mamacita  
is op verlof.”

## Costa Del Beerse

Zwier je flipflops aan de kant, plant je voeten in het zand en bestel een Aperol Spritz met een bordje tapas. Hier in **Bar5 in Beerse**, de gezelligste zomerbar aan kanaal Dessel-Schoten, waan je je even onder de Spaanse zon.

→ [bar5.be](http://bar5.be)

## Pitstop in het groen

Tussen fietsknooppunt 75 en 76 in **Kessel** ligt **bistro Beemden**, op een boogscheut van wandelparadijs de Kesselse Heide. Hier geniet je aan de rand van de Nete van een salade geitenkaas, een pannenkoek of een Nethe Tripel. Op zondag is er een ontbijtbuffet.

→ [beemden.be](http://beemden.be)

## Versgedraaid ban-Anna-ijs

Drie bollen mokka, een Brusselse wafel of een bananasplit? Bij **Anna & Emiel in Massenhoven** is kiezen nóóit verliezen. Want in dit ijssalon & koffiehuisje is alles versgemaakt. Geniet op een bankje aan het water of vanop het eerste verdiep met zicht op het Albertkanaal.

→ [annaenemiel.be](http://annaenemiel.be)

## Terrassen aan het kanaal

**Brug 4 in Arendonk** is zo'n plek waar je zonder glimlach niet aan voorbij kunt. Dit oude brugwachtershuisje langs het kanaal is nu een gezellig fietscafé met kampeerweide. Op het zonnige terras smaken de streekbiertjes op de kaart nóg beter. Op vrijdag is er verse maaltijdsoep.

→ [brug4.be](http://brug4.be)

## Kempense crêpes

Eet jij je pannenkoek altijd met bloemsuiker? Dan moet je dringend langs de **Pannenkoekenboot in Dessel**. Hier pronken maar liefst 285 ambachtelijke pannenkoeken op de kaart, bereid met echte scharreleitjes. Honden welkom!

→ [pannenkoekenbootdessel.be](http://pannenkoekenbootdessel.be)



## Tropische vibes

Op de kaart bij zomerbar **Jardin Albert in Herentals**: huisgemaakte cocktails, speciaalbieren, verse pizza's en asian foodsharing dishes. Verorber je dimsums en gin-tonic op het grasveld naast het Albertkanaal, waar de beste plekje zijn.

→ [Barbierherentals.be/jardinalbert](http://Barbierherentals.be/jardinalbert)

## Een kopje geluk

Eens proeven van huisgemaakte ice tea, kombucha en ander lekkers uit de streek? In het koffie- en thee-huisje in de **Pastorij van Olmen in Balen** wordt je bordje of kopje opgediend door De Gelukzaaiers, een team van mensen met een beperking samen met vrijwilligers.

→ [pastorijolmen.be](http://pastorijolmen.be)

## De wereld op je bord

Hou jij van Ottolenghi, maar heb je na een dagje fietsen geen zin om te koken? Laat je verwennen door de wereldkeuken van **Sas6**, langs het jaagpad in **Mol**. Zet je onder de bomen op het terras of zoek binnen de gezelligheid op in het bruine-kroegeninterieur.

→ [sas6.be](http://sas6.be)

# Oeverloos genieten op de fiets of te voet



Lente, zomer, herfst of winter, water heeft altijd iets magisch. Volg de waterschitteringen op deze trage wegen langs de Kempense kanalen, rivieren, meren en plassen. We tippen twee fiets- en twee wandelroutes.



 #herinneringenmaken

Open de routekaarten op je telefoon



## “Dat ga ik straks voelen aan mijn billekes!”



### Trappen als een pallieter

Een pallieter is een levensgenieter. Het is ook de naam van het hoofdpersonage in de Vlaamse roman van Felix Timmermans. De fietsroute **Pallieteren langs de Nete** speelt zich net als het verhaal af in en rond Lier. Pluk de dag en fiets 50 kilometer langs de oevers van de Nete, de purperen Kesselse Heide, mooi dorpje Gestel en de historische binnenstad van Lier.



### Drie in een

Je fietstocht op de **Driekanalroute** start in **Ranst** en kronkelt 50 kilometer door Lier, Emblem, Zandhoven, Zoersel en Schilde. Win snelheid op de brede fietspaden van het Nete- en Albertkanaal. En bol uit langs de bosrijke Antitankgracht. Leuke picknickplekjes vind je zowat overal: aan de jachthaven van Emblem, de Stenen Molen van Pulderbos, kasteeldomein Vrieselhof ...



### Wildlife & waterschitteringen

Ruil je watersloefkes in voor wandelschoenen en ontdek de Molse Meren van aan de waterkant. Wandelroute **Waterrijk Mol** trakteert je 9,1 kilometer op panorama's van water, zand en groen. Vogelspotters halen hun hart op in de oude zandgroeve Put van Rauw. En in natuurgebied De Maat vind je sporen van wilde paarden en Schotse Hooglanderkoaien.



### Antitank-pracht

Heb jij getrainde benen? De **Antitankgrachttocht tussen Stabroek en Ranst** is er eentje voor jou! De etappe van Stabroek naar Brasschaat telt 19 kilometer. Die tussen Brasschaat en Oelegem 24 kilometer. Beide dagtochten nemen je mee door het beschermd landschap van de Antitankgracht, aangelegd met steile wanden om Duitse tanks op afstand te houden.

# Varen op de Kleine Nete



Benny De Laet is uitbater van kajakverhuur **De Waterral in Herentals**. Meer dan twintig jaar geleden zette hij voet aan wal in de Kempen en ging er nooit meer weg. De Kleine Nete is zijn persoonlijke vijver. “Ik woon op 200 meter van De Waterral in een piepklein appartement. Een tuin heb ik niet nodig, dit is mijn tuin.”

## Hoe het begon

“Als twintiger startte ik Survival op. Met deze vereniging organiseerde ik meerdaagse tochten met de bedoeling zoveel mogelijk avontuurlijke sporten te combineren met de natuur. Valschermen, ballonvaarten, 4x4-tochten, langlaufen, mountainbiken en ... kanovaren. In 1999 hoorde ik via een klant uit Herentals dat het kanobedrijf op de Kleine Nete verkocht was. De verkoop van De Waterral & horecazaak De Hut bleek toch niet helemaal rond en ik greep mijn kans. Toen ik begon hadden we 3 vloten en 20 boten. Nu, 24 jaar later, zit ik aan 22 vloten en 150 boten. Goed om 500 man te water te laten.”

## Ay ay kapitein

“Je kiest bij ons uit een kajak voor één of twee personen. Families met kinderen varen gezellig samen in onze Canadese kano's. In deze grotere kano's pas je met 2 volwassenen en 4 kindjes. In ons grootste exemplaar is er zelfs plaats voor 10 personen en een persoonlijke stuurman. Voor nóg meer avontuur doe je de afvaart op een vlot. Je kan kiezen: je bouwt zelf je vlot als teambuilding of je huurt een kant-en-klaar exemplaar.”

**“In de winter varen we enkel uit als er een hele laag sneeuw ligt”**

## De vier seizoenen

“Als je echt de natuur wil ontdekken, doe je vier keer per jaar het traject Bobbejaanland-Grobbendonk: in de herfst, de lente, de zomer en de winter. Dan beleef je vier verschillende ervaringen. Bij het vallen van de bladeren kleurt de natuur rood, bordeaux, oranje ... Een heel ander kleurenpalet dan in de zomer, wanneer alles groen is. Ook in de winter varen we uit met de kano, maar enkel als er een hele laag sneeuw ligt. Dan zit je precies in Alaska. Enkele groepjes komen precies dan varen omdat het landschap dan helemaal anders is.”

Links, rechts, links,  
rechts. De voorste  
roeier bepaalt het  
ritme, de achterste is  
het roer



 #herinneringenmaken

## “Sommige mensen weten niet hoe mooi het hier is”

### Wereldreiziger

Naast kajakken houdt Benny van diepzeeduiken, speleologie en bovenal reizen. Van Benin tot Libië en met de kajak door heel Europa.

“Vrienden vroegen me waar ik dit jaar op reis was geweest. ‘Je gaat het nooit geloven’, antwoordde ik, ‘maar ik zat dit jaar in Vietnam. We maakten daar zelf een vlot en zijn daarmee een rivier afgevaren. On-ge-lo-fe-lijk! Ik heb er beelden van.’ Ik toonde de beelden en kreeg als reactie: ‘Goh amai, dat is toch wel wat anders dan hier in Herentals hé...’ Waarop ik antwoordde: ‘Zeg mannen, niet overdrijven hé, dat is hier gewoon op de Nete.’ De opname die ik hen liet zien, was er een van ons met een vlot tussen Herentals en Grobbendonk, gefilmd door de VRT voor Vlaanderen Vakantieland. Sommige mensen weten echt niet hoe mooi het hier is.”

### Het mooiste vaartraject

“Destijds werden bepaalde stukken van de Kleine Nete rechtgetrokken voor de handel. Afgelopen jaar veranderde er heel wat. Een deel van de oorspronkelijke meanders in de vallei van de Kleine Nete werden terug hersteld, onder andere in het gebied van het Olens Broek. Goed voor de natuur en mooier voor het vaartoerisme. Het vaartraject tussen Herentals en Grobbendonk bleef voor 95% behouden. Dat maakt het voor mij het mooiste deel van het traject. Maar ook het stuk van Retie tot Kasterlee is zeker de moeite om te beleven. Kiezen is verliezen.”



## Ontdek op eigen houtje de Kleine Netevallei

### Met kajak of kano

Tussen de watermolen van Retie en die van Grobbendonk ligt 25 kilometer vaarplezier. Is 5,5 uur peddelen te lang? Start op een van de vijf andere vertrekplaatsen voor een kortere route.

Geef je biceps wat rust aan deze stopplaatsen langs het water:

- brasserie **Ark Van Noë in Lichtaart** met beachbar, speeltuin en kinderboerderij
- natuurspeeltuin **Spaanshofpark in Herentals** met picknickbanken
- chalet **De Hut in Herentals**, voor ijsjes en een drankje
- kinderboerderij **De Lentehei in Herentals** met terras en lekkere pizza's
- kasteelhoeve **Den Herberg in Grobbendonk** (eindhalte)

→ [kempen.be/kanovaren](https://kempen.be/kanovaren)

### Of al suppend

Sommige trajecten van de Kleine Nete zijn ideaal voor stand-up paddling of kortweg suppen. Zoek je evenwicht op de grote surfplank en peddel jezelf vooruit.

Sup je een weg door het water

... van Retie tot Kasterlee bij **Kempen Kayaks**  
... van Herentals tot Grobbendonk bij **Sup-her**  
... in de omgeving van **Netherust** in Kasterlee

→ [kempen.be/suppen](https://kempen.be/suppen)





“Ons pruts heeft geen hockey. Gaan we glamperen?”

Weekendje weg met het gezin



Gezinspret is samen kampen bouwen, voor 't eerst alpaca's aaien en elkaar doodkietelen in het stapelbed. Kom samen de dag plukken in de Kempen. Want jullie tweetjes en de kids, dat is wat er écht toe doet.

# Annelies Beleeft

een gezinsweekendje in de Kempen!

Mamablogger Annelies, Wesley en hun twee kids Mona (7) en Oscar (5) gingen op weekend in de Kempen. Lees hier hun reisverslag van twee dagen gezinspret vlak bij huis.

Wij zijn van de Kempen. Geboren en getogen. En we wonen hier graag, in Heist-op-den-Berg! Maar de Kempen is groot en wij gingen een ander stukje ontdekken. We trokken voor twee dagen richting Arendonk en hadden daar, kort bij huis, een fantastisch weekend weg.

Wij zijn graag weg. Dat is geen nieuws voor wie ons al een tijdje volgt. We hebben niet bepaald een zittend gat en houden wel van wat activiteit. Zwemmen, fietsen, wandelen. Maar we lassen ook graag rustmomentjes in. Om lekker te eten en te praten over van alles en nog wat. En ik slaap ook echt héél graag. Het weekend Kempen was er eentje met een prima afwisseling tussen activiteiten, rust en actie.

## Verblijven in de Kempen

De uitvalsbasis van ons weekend Kempen was **vakantiehuis De Woets**. Het opende in 2022 de deuren en ligt in natuurgebied **de Rode Del in Arendonk**, op het terrein van een voormalige dynamietfabriek. Alles dus voor een explosief weekend!



Het huis is ruim, praktisch ingericht en super mooi gedecoreerd. Buiten is er een vijver, een speelbos én een hottub. Het is de perfecte plek om de omgeving te verkennen. Maar ook om tot rust te komen. De kinderen doken in het speelbos, we barbecueden, praatten bij en sloten de dag af in de hottub. En we hebben zalig geslapen. Ze hebben echt aan alles gedacht daar in De Woets in Arendonk!



## Wat te doen in de Kempen

### Fietstocht langs het Bels Lijntje

**Het Bels Lijntje** was ooit een spoorlijn, vandaag een populaire, groene fietsweg tussen **Turnhout (B)** en **Tilburg (NL)**. Met de kids achterop maakten we een (elektrische) fietstocht van zo'n 35 kilometer door het groen, langs het Vennengebied met op tijd een ijsjesstop.

Te volgen knooppunten: 1 – 2 – 3 – 5 – 87 – 8 – 99 – 10 – 31 – 31 – 7 – 13 – 3 – 2 – 1

De fietsen huurden we bij **Gustaaf klimt** – wat er ook heel plezant uit zag. **Knooppunt 1** was vlakbij.

### Picknicken tussen de alpaca's

Sandra van **De Alpacaweide in Weelde** verwelkomde ons voor een picknick tussen de alpaca's. Negen alpaca's om precies te zijn. Tijdens een gezellige picknick leerden we veel bij over deze fluffy dieren. Nadien was er tijd om te knuffelen en de alpaca's wat af te koelen met de tuinslang.

Sandra en haar man zijn ontzettend lieve mensen met een heel groot hart voor hun dieren. De liefde en passie spatten ervanaf wanneer ze erover praatten. Had ik Mona laten doen, dan stak alpaca Oli in de koffer. Een bezoekje moet je vooraf wel even reserveren.



### De Lilse Bergen

**De Lilse bergen in Lille** is een recreatiedomein met een heleboel attracties. We hadden geluk met het weer en de zwembijver was de perfecte afkoeling. Ook in de grote speeltuin – waarvan een stuk in en op het water – maakten Mona en Oscar veel plezier.

Tel daarbij nog de extra randanimatie zoals het waterpark, de wateractiviteiten, de minigolf, de minicars, de gocarts en de trampolines en het werd een namiddagje van keuzes maken. Net buiten het domein kan je ook kidsproof wandelen. Daarvoor komen we zeker nog eens terug! Keep you posted.

### Het Grave Ravenpad

Wesley en ik wandelen graag. Mona en Oscar zijn niet altijd even enthousiast. Toch niet als het een gewone wandeling is. Als er opdrachtjes of avontuur op de route liggen en als het niet te ver is, zijn ze meestal wel makkelijker in de waggel te houden.

Het Grave Ravenpad in het Gewestbos van Ravels is zo een Mona-en-Oscar-approved-wandeling. Tijdens een wandeling van 2,5 kilometer krijgen de kinderen 10 opdrachtjes en verhalen voorgeschoteld. De raaf wijst je de weg. Je kan gratis parkeren aan het boshuis en daar ook meteen een gratis boekje meenemen met de route, het verhaal van De IJle Prijen & het witte raafje en tal van erfgoedweetjes.



**“Je hoeft het niet altijd ver te zoeken voor lekker eten of mooie natuur.”**

### Waar te eten in de Kempen

Kempenaars houden van lekker eten en kunnen het ook goed klaarmaken. Ik behoor vooral tot die eerste categorie.

- **Bij Kurt & Co** bestelden we tapas voor onze eerste avond. Top!
- **De ijsjes van Vaneleke**, bereid met schapenmelk, zijn perfect om even te pauzeren tijdens je fietstocht.
- **Tantie**, een gezellig koffiehuis in Ravels, levert ook lekker ontbijt aan huis.
- In **De Woets** kan je natuurlijk ook zelf koken. Of nog beter: de barbecue aansteken.



### Weekend in de Kempen

Dat de Kempen een mooie regio is, er veel te doen valt en er uitermate sympathieke mensen wonen met het mooiste dialect wisten we al. Toch heeft dit weekend ons verrast. Je hoeft het niet altijd ver te zoeken voor lekker eten of mooie natuur. We zagen zoveel moois, hebben super hard gelachen en brachten vooral een hele fijne tijd door met ons vieren. Mona en Oscar die de bossen introkken met hun twee. Mijn man en ik die de dag afsloten in de hottub onder de sterrenhemel ... We zijn weer thuis in ons eigen stukje Kempen met prachtige herinneringen aan ons weekendje weg.

→ [anneliesbeleeft.be](https://anneliesbeleeft.be)

# In de voetsporen van @our\_sundaywalks



## Kelly

@our\_sundaywalks



Aka de eeuwige rustzoeker

Onze thuishaven is Noorderwijk in Herentals.

Hi, ik ben Kelly!

Aka de eeuwige rustzoeker. Onze thuishaven is Noorderwijk in Herentals. Van hieruit ondernemen we de mooiste uitstapjes in de Kempen en ver daarbuiten. Alle wandeltips verzamel ik op @our\_sundaywalks op Instagram.

Wandel je met ons mee?

- ♥ slow living
- ♥ zondagse wandelingen met 2 kids, man en hond Vidor
- ♥ Shinrin-yoku, de Japanse kunst van het bosbaden



## Weekendje weg met het gezin



Onthul meer over deze Kempense hotspots



#indekempen  
#herinneringenmaken



# Ook tof met de kids!

## 9x beleefpaden

Waggelen, wandelen, springen... Hoe je kids deze kinderbeleefpaden betreden, doet er niet toe. Want deze routes zijn op kindermaat. Dat de grote mensen even zonder extra balast mogen volgen, is mooi meegenomen.



**1.** Verfrissing gezocht? Waag je op het **Pagadderpad in Dessel** aan de boomstammen, touwen en boten over de Nete. Voeten met koudwatervrees en kinderwagens gaan er gewoon naast. Deze wandeling van 2,5 kilometer start en eindigt aan de Sas4-toren met boven een prachtig uitzicht.

**2.** Ruil jullie schoenen eens in voor een paar houten klompen op het **klompenbelevingspad in Laakdal**. Alle hindernissen en verschillende ondergronden overwonnen? (Of eerlijk, zaten de klompen beter dan verwacht?) Koop jullie eigen handgemaakte paar in het klompenmuseum.

**3.** In het speelbos rond **Het Stoeberpad in Oud-Turnhout** woont Bo met zijn dieren vrienden. Op de route van 1,2 kilometer dagen ze je uit om in de huid te kruipen van het konijn, de boomarter, de buizerd ... Zet je beste pootje voor en stoeber erop los!

**4.** Op het **Hekslienpad in Retie** loopt Hekslien voorop! Zo'n 2,7 kilometer lang tovert ze heksenweetjes, ravotplekjes en doe-spelletjes tevoorschijn. Via de gratis izi TRAVEL-app maak je thuis al kennis met de goede heks en ontdek je haar verhaal.

**5.** Wijken je kids graag eens van het wandelpad af? Op het **Gravinnespad in Westerlo** krijgen avonturiers vanaf 3 jaar daartoe alle kansen! Het Gravinneke wijst jullie 2 kilometer de weg... dwars over boomstammen, door een wilgenhut en over houten speelelementen.

**6.** Het **Kortebeentjespad in Meerle** is voor kinderen van 0 tot 12 die de wereld graag zelfstandig ontdekken. Wel 1,5 kilometer lang trotseren ze bruggetjes, mos, kriebeldiertjes en boomstammen in natuurgebied Den Rooy. Voor mama en papa is er de grote-mensenroute!

**7.** Ssst, zien jullie de vogels op het water? Achter de vogelkijkwand van de **Blakheide in Beerse** kunnen jullie ze van dichtbij spotten. De route telt 2,8 kilometer en leidt jullie langs bossen en heideveldjes. Dat verdient een ijsje, bij De Blakheide!

**8.** Tijdens de eerste wereldoorlog groeven de Duitsers kilometerslange loopgraven in het Mastenbos. Het **Loopgravenpad in Kapellen** onthult wat er nog van overschiet. Op deze route van 1,5 kilometer spot je 21 bunkers, waarvan er 4 toegankelijk zijn.

**9.** Op **De Keimannetjeswandeling in Balen** speuren kinderen vanaf 4 jaar naar kabouters met hoofdjes van steen. Deze Keimannetjes wonen hier, op recreatiedomein de Keiheuvel. De speelelementen en picknickhut maken deze lus van 1,7 kilometer helemaal af.

# 5x hier-kom-ik-maar-al-te-graagplekjes

van wielrenner Jan Bakelants



Dat het op de fiets heerlijk vertoeven is in regio Herentals, weet Jan Bakelants als geen ander. De ex-geletruidrager vestigde zich in Vorselaar en onthult zijn favoriete plekjes in de ruime omgeving.

## Hydra-thee-ren

“In koffiehuis **Gloria** kom ik maar al te graag langs tijdens een van mijn trainingstochtjes met collega wielrenners Wout Van Aert en Daan Soete om een kopje koffie of thee te drinken”, vertelt Jan. “Maar ook voor een lekkere lunch met de kinderen durf ik met het hele gezin weleens naar Gloria afzakken. Een echte aanrader!”

## Met je kroost de natuur in

“De uitgestrekte **Kempense heuvelrug** heeft tal van leuke wandelwegen en fietswegen over de zandduinen. Maar het **natuurgebied Lovenhoek** in Vorselaar geniet mijn voorkeur om op stap te gaan met het gezin. Een prachtige wandeling!”

“Op de **oevers van de Kleine Nete** tussen Herentals en Grobbendonk geniet je van de rust die er heerst. Een tussenstop op het grote terras van **kasteelhoeve Den Herberg** — vlak bij de watermolen in Grobbendonk — is dan steevast op zijn plek. Vroeger was de horecazaak in handen van Bartel Van Riet en zijn vrouw, maar hun opvolger doet zeker niet onder.”

## Gezellig tafelen

“Een unieke kroeg met een grote knipoog naar de wielersport? Dan moet je zeker eens langsgaan bij **Café Welkom**, een wielersportcafé in Noorderwijk. Geef je ogen de kost aan de vele wielersportattributen terwijl je geniet van een lekker biertje.”

“Ik maak graag enkele uurtjes vrij voor restaurant **De Pastorie** in Kasterlee. Hier tel je misschien wel een beetje meer neer voor een maaltijd, maar telkens weer is het genieten van de klassieke keuken. Méér dan de moeite om een keertje te gaan tafelen!”

Staat er in een Kempens of Vlaams restaurant kaviaar op de kaart? Die delicatessie komt volgens Jan uit de Kempen: “Ik acht de kans enorm groot dat het om **Royal Belgian Caviar** gaat, geproduceerd in Turnhout. Het zwarte goud uit onze regio!”



## Gouden tip

Ga op 1 mei 2024 naar het **Belgisch kampioenschap Gravel** in Turnhout.



“Ik kijk ernaar uit om aan de start te staan van deze wedstrijd. Het parcours doorheen het Vennengebied van Turnhout wordt er eentje om duimen en vingers bij af te likken.”

**“Een unieke kroeg met een grote knipoog naar de wielersport? Ga eens langs bij Café Welkom.”**



# Kempen Zoeker

W	O	G	W	W	I	N	E	J	S	J	I	O	V
Y	L	J	P	H	Z	W	E	M	M	E	N	W	Y
V	L	B	D	E	F	B	K	R	H	E	O	H	A
K	M	C	O	R	S	N	N	Y	W	F	N	O	W
L	J	T	R	I	T	N	E	K	A	T	T	V	O
I	S	S	K	N	O	E	P	E	T	N	D	P	L
M	B	N	U	N	E	T	P	G	E	A	E	Q	L
M	O	E	A	E	R	T	A	E	R	Z	K	N	A
E	O	R	C	R	G	O	T	Z	T	E	K	E	G
N	M	E	B	I	Q	V	S	E	A	L	E	M	R
O	H	I	T	N	O	A	X	L	P	P	N	A	T
N	U	D	T	G	U	R	I	L	H	O	G	S	O
D	T	Z	N	E	E	O	C	I	N	P	Y	K	I
X	Q	Q	R	N	P	S	E	G	Q	G	M	U	U

**BOOMHUT  
GEZELLIG  
KLIMMEN  
RAVOTTEN  
STOER**

**DIEREN  
HERINNERINGEN  
ONTDEKKEN  
SAMEN  
WATER**

**GALLOWAY  
IJSJE  
PLEZANT  
STAPPEN  
ZWEMMEN**

# Kempen Web



# “Potverdekke, dat was lekker.”



De sappigste aardbeien, de vurigste streekbiertjes, de strafste beenhouwers en meestbelovende chef-koks ... Allemaal van Kempense bodem. Laat het smaken.







# Leve het streekbier!

## 3x bier beleven

Liefhebbers van gerstenat halen hun hart op in de Kempen. Wandel door de biergeschiedenis van een Kempense abdij, troef je vrienden af tijdens een originele kroegentocht en proef streekbiertjes in het hart van een bruisende brouwerij.



## Een toerke rond de abdij

Abdijpaters weten wat goed leven is. Kom wandelen rond de abdij en geniet een dagje mee van de rust, een versgebrouwen tripeltje en wat trappistenkaas.

Aan de rand van de Noorderkempen ligt de **abdij van Postel**. Bier wordt hier niet meer gebrouwen. Maar de formule uit 1611 bleef wel goed bewaard. Passeer na je wandeling (8 of 10 kilometer) in natuurgebied **De Ronde Put** dus langs de abdijwinkel voor kaas, kruiden en bier. Wie zin heeft in Postel van 't vat stapt binnen in Gasthof De Beiaard, naast de abdij.

Fan van Westmalle Tripel of Dubbel? Op het **Trappistenpad** rond de **abdij van Westmalle** krijg je met een beetje geluk al een voorproevertje. Want als de paters brouwen, vermengt de hopgeur zich met de boslucht. Het pad telt 8 kilometer en vertrekt en eindigt bij Café Trappisten. De digitale wandeling is korter en onthult de geschiedenis van de abdij en haar bier.

**“In Westmalle  
brouwen we op het  
ritme van de abdij.”**



Aan de **abdij van Tongerlo** vertrekt de wandelroute **De dreven van de abt en de prins**. Maar vóór je 11 kilometer het Merodegebied induikt, betreed je via het poortgebouw het mooie binnenplein van de abdij en de tentoonstelling over de abdijsamenleving. De bierbrouwerij is verhuisd. Maar Tongerlo Blond, Bruin of Prior degusteren kan nog wel in het Torenghof tegenover de abdij.

→ [visitmol.be/rondeput](https://visitmol.be/rondeput)

→ [kempen.be/trappistenpad](https://kempen.be/trappistenpad)

→ [kempen.be/dreven-abt-en-prins](https://kempen.be/dreven-abt-en-prins)



**‘Ik kan beter tegen het sap van de dochter van de korenaar, dan tegen het bloed van de druiventros.’**

Keizer Karel V

#indekempen



### Harten, schuppen, klaveren ... bier troef!

Een kaartje leggen, een streekbierkje en een gezellige cafébaas die uit de losse pols de perfecte bierkraag schenkt. Wel drie keer op een rij. Dat is de succesformule van de **Bier-TROEF**route in Turnhout. Op deze uitgestippelde kroegentocht liggen de speelkaarten klaar en staat het bier koud. Hoog tijd om elkaar nog eens af te troeven!

→ [visitturnhout.be](http://visitturnhout.be)



### Bier-zondere brouwerijbezoeken

Ontmoet de Kempense brouwers in hun biotoop en laat je mee op sleeptouw nemen tussen de brouwketels.

"Ik kan beter tegen het sap van de dochter van de korenaar, dan tegen het bloed van de druiventros", meende Keizer Karel V rond 1550. Ook brouwer Ronald verloor zijn hart aan bier en is sinds 2000 de bezieler van **Brouwerij De Dochter van de Korenaar in Baarle-Hertog**. Het proeflokaal is vrijdags en zaterdags open. De laatste zaterdag van de maand is er een rondleiding.

Alles begon met bierproefclubje De Orde van de Zatte Mus. Maar wat je zelf doet, doe je beter. En zo groeide het hobbybrouwen uit tot een hypermoderne brouwerij. Eens nippen van een SchuppenBoer of een KoekeDam? Het proeflokaal van **Brouwerij Het Nest in Oud-Turnhout** is elke laatste zaterdag van de maand geopend. Om 15 uur start de rondleiding.

**“In het hart van de brouwerij hoor, voel en ruik je hoe vloeibaar goud wordt gebrouwen.”**

Brouwer Guy bouwde 35 jaar geleden zijn eigen koperen brouwketel. Wat eruit vloeide, viel in de smaak bij vrienden en later ook bij een groter publiek. Zo ontstond **Brouwerij Pirlot in Zandhoven**, waar tot op vandaag ambachtelijk bier wordt gebrouwen. Krijg een blik achter de schermen via de brouwerijfilm en zet nadien je lippen aan een Kempisch Vuur en 2 andere proevertjes.

→ [dedochtervandeKorenaar.be](http://dedochtervandeKorenaar.be)

→ [brouwerijhetnest.be](http://brouwerijhetnest.be)

→ [brouwerijpirlot.be](http://brouwerijpirlot.be)



# Aardbeien uit de Kempen

De beste aardbeien worden geteeld op Kempense zandgrond. Dat weten ze tot ver buiten onze landsgrenzen. Kom smullen van deze lokale lekkernij in al haar vormen: versgeplukt, in een krokant chocoladejasje of als lokaalgebrouwen aardbeibier.



## Het mekka van de aardbei

In **Hoogstraten** wordt maar liefst 35 miljoen kilo aardbeien per jaar geteeld. Hoeveel aardbeievelden en -serres daarvoor nodig zijn, wordt duidelijk op de **Aardbeienroute**. Zo'n 40 kilometer fiets je door het mekka van de aardbeiteelt. Haal wat lekkers op aan een aardbeienautomaat en pauzeer op een van de picknickplekjes in de mooie Markvallei.

→ [kempen.be/aardbeienroute](https://kempen.be/aardbeienroute)



## Recht van bij de aardbeienboer

Al meer dan 25 jaar plukken Griet en Johan met veel liefde aardbeien uit volle grond op hun aardbeienbedrijf. De dagverse oogst koop je vanaf 7 uur 's morgens **Op Het Veld in Nijlen**. Ook de frambozen, bessen en meloenen zijn van eigen kweek. Wat overblijft, wordt verwerkt tot ambachtelijke confituur, puur sap en zelfs aardbeibier.

→ [ophetveld.be](https://ophetveld.be)



## Klassiekers in een hip jasje

Een bakje verse, zoete aardbeien in de zomer, bestaat er nog iets beters? Bij aardbeien drive-in **The Red Corvette in Dessel** geloven ze van wel. Installeer je op het terras tussen de aardbeievelden en smul van een *I love you berry much* milkshake, *Coconut Mojo* aardbeienkrokantjes of andere verrukkelijke aardbeiencreaties.

→ [theredcorvette.be](https://theredcorvette.be)



“Mmm, Moeder Natuurs lekkerste snoepjes!”

## Cocktailrecept met Red Fox gin-tonic & verse aardbeien

### Ingrediënten voor de perfecte Kempenblend:

- 5 cl Red Fox gin
- 20 cl Schweppes pink pepper tonic
- blaadje basilicum
- 3 verse Kempense aardbeien
- 150 gr ijsblokjes

Als meester-distillateur van Sterkstokers Distilleries in Brecht weet Thomas Cuyvers als geen ander hoe je smaken het best tot hun recht laat komen. Hier in de ambachtelijke stokerij naast de vaart druppelt ambachtelijk gebrouwen gin, whisky, vermouthe, elixir, rum en zelfs melklikeur uit de ketels. De felrode Red Fox gin, op basis van het Kempense kruid gagel, vormt de basis voor een gin-tonic met verse aardbeien.

**Extra leuk:** in de zomermaanden proef je de perfecte blends in Zomerbar Sterkstokers, naast de stokerij, met zicht op het water! Schollekes!

→ [sterkstokers.be](https://sterkstokers.be)

# Picknicken, maar dan beter



Goei weer, een picknickdeken en iets lekkers. Meer moet dat niet zijn. Kies een van deze zes picknickformules en geniet van een originele maaltijd in de gezonde Kempense buitenlucht.



 #herinneringenmaken



## Tafeltje dek je

Wil je je gezelschap verrassen?

**Dagbreek in Westerlo** zet voor jou een picknickkoffer vol homemade lekkers klaar op een afgesproken plek in het bos. Met een code open je het slotje op de koffer. Of haal je all-in picknick uit de picknickkast van de toeristische dienst in de tuin van de Oude Dekenij. Mm-magisch!

→ [dagbreek.be](http://dagbreek.be)

## Gewoon buiten, buitengewoon

Ook **Shelter buitengewoon in Bonheiden** zorgt ervoor dat je niets moet sleuren. Kies een picknickformule en een locatie: de Krankhoeve of de Hottentothoeve. Na je wandeling of buitenspeeldag wacht daar een buitengewoon lekkere picknick op jou.

→ [shelter-buitengewoon.com](http://shelter-buitengewoon.com)

## Kraakverse boomgaardpicknick

Bij **Corso in Oud-Turnhout** neem je plaats aan een tafeltje in de boomgaard. De appels die hier aan de bomen hingen, sieren in allerlei vormen de tafel. Geflankeerd door vers brood, hoeveboter, streekbier en hartelijke gerechten uit eigen keuken.

→ [corsosap.be](http://corsosap.be)

## Guiltfree smikkelen

Wie mikt op een kleine voetafdruk bestelt online een veggie of vegan buitenmaaltijd bij **EcoPicknick in Zoersel**. Je kan kiezen uit broodjes, aperopakketten, kinderpicknicks, een super deluxe brunch ... Leveren doet Isabel zelf, met de fiets uiteraard!

→ [ecopicknick.be](http://ecopicknick.be)

## Genieten à la Parisienne

Bij **Pique-Nique in Turnhout** worden je smaakpapillen verwend. Installeer je op het terras van deze piepkleine, maar o zo gezellige lunchbar. Daar hebben de planten aan het plafond en de Franse chansons alles mee te maken. *Comme à Paris!*

→ [pique-nique.be](http://pique-nique.be)

## Picknickspots met een verhaal

Op de **Picknickwandeling in Essen** wijzen de gele bordjes je zo'n 8 kilometer de weg. Onderweg kom je géén horecazaken, wél vijf bijzondere picknickplekken tegen. Geen zin om zelf pistolets te smeren? Zet je tanden in het picknickpakket van onthaalcentrum De Tasberg.

→ [vvesen.be](http://vvesen.be)

# Goed eten.

Bij Ivan Mertens van restaurant Terroir



In de nieuwe editie van de Gault&Millau gids doken er maar liefst 11 restaurants uit de Kempense regio op, zowel debutanten als vaste waarden. Een van de Kempense blijvers is culinaire uitbinker Terroir aan de Turnhoutsebaan in Gierle.

Ivan Menten is hier de schrijver van je bord. Absoluut de juiste metafoor voor een chef-kok die met zijn gerechten een 14,5 scoorde in de Gault&Millau. Medevenoot en leverancier Filip Ceursters staat in de top 3 van beste beenhouwers in België met z'n Slagerij Ceursters in Oud-Turnhout. Beiden houden van pure producten en hechten heel veel belang aan de oorsprong van dat product.

## Terroir [terwaar]

*Terroir* betekent grond of oorsprong. Het zijn dan ook de voedingsstoffen en mineralen die in de grond zitten die de smaak van een product bepalen. Het is de manier waarop een koe wordt gevoed, behandeld en zelfs gemasseerd, die de kwaliteit van het vlees bespelen.

“De keuze voor de naam Terroir was snel gemaakt”, klinkt het bij chef-kok Ivan Menten. “Een gastronomo weet per direct wat de betekenis van de naam van onze zaak is. We serveren alles uit de juiste bodem en bijgevolg ook uit de juiste regio met z'n typische smaak. Het plaatje dat op je bord verschijnt, laten we dan ook volledig kloppen.”

## Geboren en getogen in Tielen

Menten is een rasechte Kempenaar. Aan de toog met aangesloten toogtafels aanschouw je zijn kookkunsten terwijl je van je eten geniet. “Geboren en getogen in Tielen, een andere



deelgemeente van Lille”, vertelt hij maar al te fier. “Die pure Kempense mentaliteit vind je dagelijks terug in het restaurant. Als kok sta ik achter het fornuis, pal in het midden tussen de klanten die aanwezig zijn in de zaak. Vaak zet ik ook zelf het gerecht op tafel bij de gasten. Het maakt de sfeer onderling losser en gezelliger. Bereikbaarheid is een belangrijke troef bij Terroir. Let wel, dit gebeurt uitsluitend zonder in te boeten op de kwaliteit van het geleverde werk waar je als klant van komt genieten.”

## “Vaak zet ik ook zelf het gerecht op tafel bij de gasten..”

### Het beste vlees

“Als leverancier van het lekkerste stukje vlees voor onze klanten is de rol van Filip niet te onderschatten. Zijn beenhouwerij Ceursters is een van de strafste van het land”, gaat het verder. “Ik leerde hem kennen tijdens mijn zoektocht naar het perfecte stuk vlees. Onze babbels gingen telkens weer over lekker eten en drinken. Al snel bleek dat we volledig op hetzelfde spoor zaten en zo is Filip na een tijdje vol overgave mee in de zaak gestapt.”

### Puur op je bord

In dit kleinschalige restaurant, met een maximumcapaciteit van 35 personen, betekent culinair genieten dat het eten puur op smaak richting je bord wordt gebracht. “De klant krijgt op zijn bord wat hij ziet. Pure passie. En alles netjes huisbereid, tot de crème-glace toe.” Zo’n meesterwerkjes klaarmaken eist de nodige

voorbereiding. Meteen de reden waarom het restaurant in Gierle enkel tijdens de avonden de deuren opent.

### Viskok van het jaar 2014

De menukaart wisselt meermaals tijdens het jaar. “Het geeft me voldoening om steeds nieuwe gerechten klaar te maken. Zowel de vis- als de vleesgerechten zijn telkens weer een verrassing. Bij het visaanbod verandert de catch of the day zelfs meermaals per week. Ik laat me hierbij graag verrassen door mijn visleverancier. De beste vis van het moment tegen de beste prijs op de klant zijn bord toveren. Een heerlijke uitdaging!” Die vis komt steevast uit de Noordzee. Dat Menten geen alledaagse chef is die een stuk vis in de pan legt, blijkt uit het feit dat hij in 2014 door Vlam uitgeroepen werd tot viskok van het jaar.

### Tevreden klanten

Niet dat al die cijfers en bekroningen er zo toe doen voor de chef-kok, maar het zegt veel over het geleverde werk. “Ik pin me niet zo erg vast op dat cijfer bij Gault&Millau”, vertelt hij. “Natuurlijk streelt het mijn ego en is het superfijn te zien dat ook die mensen mijn werk weten te waarderen. Maar het belangrijkste moment is wanneer de klant het restaurant buitenstapt met de woorden: *“t was jandorie lekker kok!”*”

→ [resto-terroir.be](http://resto-terroir.be)

Scan de QR-code en ontdek meer van restaurant Terroir!



“Apéro, een pyama  
en mijn besties ...  
En route!”

Weekendje weg onder de vrienden



Het leukste weekend van het jaar is dat met de vrienden en vriendinnen. Zet je kids af op hun favoriete logeeradres. En zet koers naar de Kempen. Maak het jullie gemakkelijk en kies voor de uitgestippelde 48-uurs planning in het Merodegebied. Of stel zelf een Kempen-uitje samen op maat van jullie bende met onze lunch-, shop- en doetips.

# Vakantieplanning 48 uur met de girls in het Merodegebied



Een weekendje weg met de vrouwen onder elkaar, dat kan nu eens deugd doen sé. Wat dacht je van 48 uur met z'n vieren in Herselt? B&B de Zil is de spil van jullie vriendinnenweekend. Op de planning: tetteren, wijnen, shoppen en plezier maken. *Who run the world? Girls!*

Vrijdag 17 uur

## Arrivée & apéro

In het Land van de Merode ligt **B&B de Zil in Herselt**. Op het afgesproken uur wacht gastvrouw Dana jullie op aan de voordeur van de gerenoveerde hoeve. Zil is een oude term voor een landmaat: zo'n 33 are of de oppervlakte die een boer met z'n paard kon omploegen op één dag. Geen verrassing dus dat je vanuit de drie gezellige gastenkamers een wijds uitzicht hebt over de omliggende bossen en weilanden. Laat je koffers en gsm's boven en geniet op het terras beneden van de gezonde boerenlucht en een apéro. Want hadden jullie niet wat bij te babbelen?

→ [dezil.be](http://dezil.be)



Vrijdag 19 uur

## Dinnertime

Laat jullie in de watten leggen bij **Bistro La Corbeille in Hulshout**. De industriële look van de voormalige conservenfabriek La Corbeille was de grootste inspiratiebron voor de interieurarchitecten van deze hippe bistro. Leun achterover in de comfy velours stoelen en maak jullie instavolgers jaloers met de knap gedresseerde sharing dishes en hoofdgerechten. Traaggegaard buikspek met garam masaladip, huisbereide kreeftenkroketjes met gebrande limoen, Ierse filet pur met verse frietjes en huisbereide béarnaise ... Keuzestress? Ga dan voor Menu La Corbeille en laat de chef kiezen. Schol, op de vriendschap!

→ [bistrolacorbeille.be](http://bistrolacorbeille.be)





“Ik wijn,  
jij wijnt,  
wij wijnen.”

Zaterdag 9 uur

### Maar eerst, ne koffe

Jullie hebben chance. Want Dana van de Zil is vroeg wakker en zet in alle stilte het verrukkelijkste ontbijt voor jullie klaar. Bij mooi weer ontwakken jullie op het terras met verse broodjes, homemade vijgenconfituur en biologische yoghurt uit de streek.



Zaterdag 10.30 uur

### Samen cruisen

Wandelen of fietsen?! Doe jullie maar een **eTuktuk**. Pret verzekerd! Gooi het picknickmandje van de B&B in de koffer en steek de zonnebrillen in jullie sachoche. Aan de voormalige stoomzagerij in Laakdal vertrekken twee eTuktukroutes van 50 kilometer met leuke stopplaatsen.

Op de landschapsroute tuffen jullie langs de Beddermolen in Westerlo, het klompenbelevingspad in Laakdal en met een kleine detour langs windomein **Ten Kapittelberg**. Zet jullie op het zonnige terras voor een glaasje Nobelwit of Roze Kapittel.

→ [etuktuks.be](https://etuktuks.be) → [kapittelberg.be](https://kapittelberg.be)

Zaterdag 18.30 uur

### Verrassingsmenu

Vanavond tovert chef Tom van **Alice Gastronomie in Westerlo** een viergangendiner op tafel. Verwacht jullie aan lekkere wijn en traditionele smaken uit de Italiaans-Zuiderse keuken. Delizioso, dat is zeker! De rest blijft een verrassing.

Tussen de gerechten en babbels door, hebben jullie zicht op de open keuken. Kijk goed rond, want de eerste verdieping van dit classy restaurant was vroeger de oude bloemzolder van een bakkerij.

→ [alice-gastronomie.be](https://alice-gastronomie.be)

Zondag 10.30 uur

### Onthaasten in stilte

Na het lekkere ontbijt zwaaien jullie Dana en Theo van B&B de Zil uit. Download nog snel de ErfgoedApp en vertrek richting herberg Mie Maan, het vertrekpunt van **stiltewandeling Willem Elsschot in Herselt**. Hier in de bossen van Helschot wandelen jullie in alle rust 6,7 kilometer in elkaars gezelschap. Martine Tanghe wandelt met jullie mee. Want via de app leest ze de drie lievelingsgedichten voor van Vlaamse romanschrijver en dichter Elsschot, die hier zo graag wandelde dat hij zijn schrijversnaam baseerde op Helschot.

→ [herselt.be/elsschotwandeling](https://herselt.be/elsschotwandeling)

Zondag 14.30 uur

### Thee & scones

**Kasteel KaNeel in Laakdal** heeft de ideale remedie tegen een namiddagdipje. Een schattig theeservies, de gezelligheid van een Engels theehuisje, een glaasje bubbels en een toren met zoete en hartige hapjes. *High Tea it is!* Hier in het voormalige gemeentehuis van Eindhout slurpen jullie thee in stijl, terwijl Neeltje en Sietse de lekkerste sandwiches, scones, jam en streekproducten serveren. Papa Erik zorgt voor kraakvers brood.

→ [kasteelkaneel.be](https://kasteelkaneel.be)



“In de Zil verdwijnt  
elk ochtendhumeur  
als sneeuw voor  
de zon.”

Zondag 18 uur

Aan alle mooie liedjes komt een eind. Maar we zien elkaar snel terug, toch? *XOXO*



# Kleine stadjes, grote charme



## Te gast in Lier, stad van vertier

### Citytrippen

Op het **Timmermanspad** herkennen jullie plekje uit Pallieter, de bekende roman van auteur Felix Timmermans. Niet gelezen? Zelfs dan is deze stadswandeling van 4,8 kilometer langs het begijnhof, de Zimmertoren en de stadsvesten de moeite.

→ [visitlier.be](https://visitlier.be)

### Koffieklets

Pal in 't groen en toch midden in het centrum ligt **Bar Muza**. Kom koffie slurpen op het zonnige terras. Verlekker jullie op seizoensgerechten om duimen en vingers bij af te liggen. En pik een concert of workshop mee.

→ [bar-muza.be](https://bar-muza.be)

### De trots van Lier

Van het Liers vlaaike tot de reuzen en Lierse kunst: Lier heeft heel wat om fier op te zijn. Ontdek in het **Stadsmuseum** welke Lierenaars 'Schoon Lier' op de kaart zetten en waar 'Lierke Plezierke' vandaan komt.

→ [stadsmuseumlier.be](https://stadsmuseumlier.be)

## “Eindelijk gaan we 't weten, waar Lierke Plezierke vandaan komt”

### Zoete dromen

Hemel op aarde! Zo kunnen we **hotel Guzy** het best omschrijven. Vind maar eens een driesterrenhotel met een crèmerie, interieurzaak en broodjesbar op het gelijkvloers. Van ons mocht er gerust nog een ster of twee bij. Al was het maar voor de oosterse charme die er heerst.

→ [guzy-lier.com](https://guzy-lier.com)

### Gewoon proeven

Een jaar na de opening pronkt **Restaurant Neon** al op de internationale lijst van beste groenterestaurants. Groenten en fruit uit de streek spelen hier de hoofdrol. Achter de schermen dragen Nils en Annelies de seizoenen, zero waste en duurzaamheid hoog in het vaandel. Lunch of diner, altijd een goed idee.

→ [neonrestaurant.be](https://neonrestaurant.be)



## Leve Geel! Kempens juweel

### Kun(s)t ge 't zien?

Gent, Rotterdam, Argentinië... Straatartiesten van over de hele wereld drukten hun stempel op het winkelhart van Geel. Download de **Street Art** wandelroute en bewonder de muurschilderingen en handelaarsportretten die kleur geven aan de stad. Ideaal te combineren met een dagje shoppen.

→ [visit-geel.be/street-art](https://visit-geel.be/street-art)

### Uitslaapadresje

**B&B Roosendaelfhof** is zo'n adresje waar jullie nog een paar nachten zouden willen bijboeken. Dit 17e-eeuws gebouw met slotgracht en stadspark zijn #instaworthy. En de bedden zien er niet alleen goed uit, ze slapen ook héérlijk.

→ [roosendaelfhof.be](https://roosendaelfhof.be)

### Grilliant lekker

Wie houdt van verrassingen, boekt een tafeltje bij **Restaurant Woods**. In dit huiskamerrestaurant ontvangt gastvrouw Tahnee jullie met de grootste glimlach, terwijl chef Dimitri eerlijke gerechtjes grillt op de Mibrassa-houtskooloven. Gault&Millau gaf hen een 13/20. En jullie?

→ [restaurantwoods.net](https://restaurantwoods.net)

### Step by step

Het geheim van citytrippen zonder pijnlijke blaren ligt bij **Go Step**. Spring op een e-step en volg 24 kilometer de route Bruisend Geel. Picknick op de bankjes aan de Molen van 't Veld, trek op langs de kanaaldijken, stop voor een hoeve-ijsje bij Happy Feed en finish in een gezellig café op het marktplein.

→ [visit-geel.be/gostep](https://visit-geel.be/gostep)

### Bij de familie Bens

Zussen Charlene en Lisa van **Bartbaar** leerden ambachtelijke gelato maken aan de Carpigiani Gelato University. En dat is heus niet de enige reden om naar deze gezellige food-, koffie- en ijsbar af te zakken. Cocktails, tapas, strandstoeltjes, muziek, zuidse vibes ... Jullie moesten al onderweg zijn!

→ [bartbaargeel.com](https://bartbaargeel.com)

## "Een plek waar even alles kan en niets moet"



## Op trot in Brasschaat amusement in 't kwadraat

### Pompoengekte

In ontbijt- en lunchbar **B-nut** zijn butternutpompoenen de grootste inspiratiebron voor het menu. Zet je tanden in hun zelfbedachte Wurger, een gezonde burger tussen twee butternutwafeltjes.

→ [b-nut.com](https://b-nut.com)

## "Wafels als ontbijt én als lunch. Moet kunnen, toch?"

### Schiet op!

Klein? Niet echt. Natuurgebied **Klein Schietveld** telt 900 hectare met heide, vennen en landduinen. Een wandelroute van 4,5 kilometer voert je langs de Antitankgracht en het Fort van Brasschaat. Klim in Den Toren voor een panoramisch zicht en weetjes over het militaire verleden. Les je dorst bij Perron Noord of bij de lokale vliegclub.

Tripje met de kids gepland? Met de bosbingo van Beleef Brasschaat gaat wandelen nooit vervelen.

→ [kempen.be/klein-schietveld-brasschaat](https://kempen.be/klein-schietveld-brasschaat)

→ [beleefbrasschaat.be](https://beleefbrasschaat.be)



### Snurken mag

Lekker eten en goed slapen in 't groen? De arrangementen van **Hotel Van der Valk Dennenhof** checken alle boxen af. Doe jullie best om niet te lang in jullie comfortabele kamer of suite te blijven plakken. Want de groene domeinen en parken zijn minstens even prachtig.

→ [hoteldennenhof.be](https://hoteldennenhof.be)

### Kunst in het bos

Doe jullie wandelschoenen aan en verken de lange rechte dreven in het **Peerdsbos**, een van de oudste bossen van Antwerpen. Zoek tussen de bomen naar de **Bremdonckhoeve**, een café en kunstgalerij (enkel in het weekend geopend).

→ [melkerij-peerdsbos.be/bremdonckhoeve](https://melkerij-peerdsbos.be/bremdonckhoeve)

### Met één hap in Italië

In **Ristorante Sardis** staat ladychef Eveline achter het fornuis. Linguine, venusschelpen, bottarga, pizzaiola ... Proef de pure Italiaanse keuken en haar wijnen, zorgvuldig geschonken door sommelier Tiziano.

→ [ristorantesardis.be](https://ristorantesardis.be)



# En er is meer!

## 9x uitjes voor op jullie BFF-bucketlist

Jullie zouden uren kunnen tetteren. Maar samen iets ondernemen is ook weleens leuk. Een padelmatch, een chocoladeworkshop of een hippe kunsttentoonstelling ...

Deze tips garanderen leuke verhalen en innige bondingmomenten.



1



2



3



4



5



6



7

### Weekendje weg onder de vrienden



8

**1.** Wat is er beter dan bloemen krijgen? Zelf je boeket plukken! Dat doe je bij **Plukweide De Wouwershoeve** van Talander in **Arendonk**. Moe geplukt? De bewoners serveren je graag iets lekkers uit hun eigen moestuin.

→ [talander.be](https://talander.be)

**2.** De zusters van de **Trappistinnenabdij in Brecht** verdienen een prijs voor creativiteit. In de abdiwinkel shop je hun TRAPP-bierlijn: hippe verzorgingsproducten gemaakt van Westmalle Dubbel Trappistenbier. Wandelkriebels? Het Trappistinnenpad loopt hier zowat door de achtertuin.

→ [trapp.be](https://trapp.be)

**3.** Smeer jullie benen in voor een **spoorfietserit tussen Kapellen en Brasschaat**. Jullie fietsen 5 kilometer over de oude militaire spoorlijn, langs oude bunkers en over de Antitankgracht. Rust op het keerpunt uit bij café **Perron Noord**. In het weekend kan je hier vliegtuigen spotten.

→ [spoorfietsen.be](https://spoorfietsen.be)

**4.** Daag elkaar uit met een spelletje padel of minigolf. De verliezers trakteren op een ijsje of cocktail. Terug vrienden? Blijf dan zitten voor een gastronomisch diner. En dat allemaal op één adres: bistrobar **Mill Hill in Kasterlee**.

→ [mill-hill.be](https://mill-hill.be)

**5.** Delen jullie eindelijk veel kampherinneringen? Dan past **Treelodge in Retie** in het rijtje van onvergetelijke kampplaatsen 2.0. Deze luxe boomhutten zijn door Bram en Karen gemaakt om te niksen. Spendeer de hele avond in de hottub of staar samen naar de vlammen in de Vuurschuur.

→ [treelodge.be](https://treelodge.be)



9

**6.** Bij koffiehuis **De Chocolaterie in Westmalle** staan er maar liefst acht verschillende soorten chocolademelk op het menu. Om dan nog te zwijgen van de gebakjes en pralines. Willen jullie zelf eens achter de glazen wand in het atelier staan? Boek een chocoladeworkshop!

→ [dechocolaterie.be](https://dechocolaterie.be)

**7.** In tiny house **Little Loenhouse in Loenhout** genieten jullie van de kleine dingen. Zonsondergang bij een glaasje wijn, de dwerggeitjes en hun gekke sprongen, de warmte van de vuurschaal onder de sterrenhemel ... De perfecte setting om nog eens met elkaar te *bonden*.

→ [loenhouse.be](https://loenhouse.be)

**8.** Charme ten top op de **zondagse rommelmarkt** in Heist-op-den-Berg, die dit jaar haar 50ste verjaardag viert! Slenter heel de voormiddag over de *vaddenmarkt* in het centrum om een nostalgische plaat, een antiek bureautje of verse lokale groenten op de kop te tikken.

→ [heist-op-den-berg.be](https://heist-op-den-berg.be)

**9.** In **Beeldentuin Hugo Voeten in Geel** bewonder je honderden kunstwerken van Panamarenko, Novello Finotti, Krum Damianov... Te veel regen of zon? In het **Art Center in Herentals**, aan de oever van het Kempisch kanaal, haal je je kunsthart op aan de tentoonstelling én aan het unieke gebouw.

→ [collectionhugovoeten.com](https://collectionhugovoeten.com)





#### Colofon

Deze brochure is uitgegeven door apb Toerisme Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

De informatie werd met zorg samengesteld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

**Samenstelling:** Toerisme Provincie Antwerpen

**Fotografie:** Beeldenbank Provincie Antwerpen, Compagnie Fotografie, Joke De Nef, Mie De Backer, Annelies Beleeft, Our\_sundaywalks, Trappist Westmalle, Terroir, Gemeente Olen, Visit Mol, PGP Photography (De Coupé), Wingman Agency (Table Vaccin), Michelle Van Herck (Corso), Lucid (Trelodge), Sterkstokers, Barola, Huis Felix, De Batterij, Wolf Cabin, Domein Weynhoven, Moleneinde 10, BartBaar, De Statie Brecht

**Teksten:** Studio Lima **Vormgeving:** We make. **Druk:** Daneels Media Group  
D/2024/04.08/15

#### Infokantoren

Heb je graag persoonlijke reistips over de Kempense gemeente(n) die je zal bezoeken? Ga langs bij het toeristisch infokantoor van je bestemming of bezoek hun website. Zij inspireren je graag.



Scan de QR-code voor alle officiële infokantoren in de Kempen.



**Genoeg  
gedroomd.**



Kom gauw af!



[www.kempen.be](http://www.kempen.be)